

# DE RING

N°2 - OKTOBER 2024



De nieuwe kleren van de keizer

## De mantel van Elia en de mantel van Naäman

*We kennen het gezegde "de kleren maken de man": de eerste indruk die we van iemand krijgen is vaak gebaseerd op zijn of haar kleren en uiterlijk. Sommige mensen denken dat ze zich met kleren en een bepaald uiterlijk kunnen profileren.*

Kleren waren ook belangrijk in Bijbelse tijden. Mensen droegen vaak een mantel over hun kleed (een mantel wordt soms vertaald als "bovenkleed", en een kleed als "onderkleed"). De mantel werd zowel door vrouwen als door mannen gedragen. Hij was gemaakt van een zwaardere stof dan het kleed, en werd rond het middel bijeengehouden met een gordel van stof of leer.

We kennen een aantal verhalen in de Bijbel waarin de mantel een speciale betekenis heeft. Jacob maakte een veelkleurige mantel voor Jozef om aan te geven dat Jozef een bijzondere zoon was (Genesis 37: 3), en Jacob scheurde zijn mantel wanneer hij denkt dat Jozef is omgekomen (Genesis 37: 34). De hogepriester droeg een mantel van blauwpurper wol om hem te onderscheiden van de gewone priesters (Exodus 28: 31). Koning Saul kon de overleden profeet Samuel, opgeroepen door de geestenbezweerster van Endor, herkennen door zijn mantel (1 Samuel 28: 14). Job scheurde zijn mantel wanneer alderhande rampspoed hem overkwam (Job 1: 20). En tijdens de intocht van

Jezus in Jeruzalem trokken de mensen hun mantels uit en spreidden ze uit op de weg (Mattheüs 21: 8 en parallellen).

Een mantel had ook bijkomende functies. Een mantel diende 's nachts als deken, en een mantel als onderpand moest daardoor voor zonsongedrag aan de eigenaar worden teruggegeven (Exodus 22: 25-26). En in de plooien van de mantel konden voorwerpen worden gedragen zoals Ruth gerst in haar mantel droeg (Ruth 3: 15).

Een profeet kon herkend worden aan zijn mantel (Zacharia 13: 4). De profeet Elia droeg een mantel van kameelhaar en een leren gordel (2 Koningen 1: 8). Johannes de Doper droeg ook een mantel van kameelhaar en een leren gordel (Mattheüs 3: 4).

Enkele interessante verhalen over mantels zijn te vinden in het leven van de profeten Elia en Elisa.

Toen Elia op de berg Horeb was, en God van aangezicht tot aangezicht ontmoette, sloeg Elia zijn mantel voor zijn gezicht (1 Koningen 19: 13). Elisa was een akker aan het ploegen.

De profeet Elia liep naar Elisa toe, en gooide zijn mantel over de schouders van Elisa. Zo werd Elisa aangewezen als de opvolger van de profeet Elia (1 Koningen 19: 19). Op het einde van zijn leven sloeg de profeet Elia met zijn mantel op het water van de Jordaan, en het water vloeyde weg (2 Koningen 2: 8). En even later werd Elia door een vurige wagen met vurige paarden in een stormwind ten hemel gevoerd, en viel zijn mantel af; Elisa nam de mantel op (2 Koningen 2: 11-13) en zo werd het profeetschap van Elia via een mantel doorgegeven aan Elisa.

Generaal Naäman, de bevelhebber van het Aramese leger, had een huidziekte (2 Koningen 5). Mensen met een huidziekte werden afgezonderd, uit angst voor besmetting. Naäman had een jonge Joodse slavin die aangaf dat hij naar de profeet Elisa in Samaria moest gaan, die zou hem wel genezen. Naäman vertrok, en nam geld, goud en mantels voor Elisa mee. Een mantel was dus een kostbaar geschenk. Elisa beval Naäman zeven maal in de Jordaan te baden. Naäman daalde af naar de Jordaan, baadde zich zeven maal, en werd genezen van zijn huidziekte. Uit dankbaarheid wilde Naäman Elisa kostbare geschenken geven, maar Elisa weigerde. Maar Gehazi, de knecht van Elisa, rende achter Naäman aan voor wat geld en mantels. De profeet Elisa was het daar niet mee eens, en Elisa

gaf Gehazi als straf een huidziekte, zoals Naäman had gehad.

Aan de Jordaan deed Naäman zijn mantel uit, en kreeg hij een herboren huid. Gehazi vroeg Naäman om mantels en kreeg met de mantels ook de huidziekte. Elisa kreeg de mantel van Elia, Gehazi de mantel van Naäman.

*Ds. Harry Sinnaghel*



### Uit de kerkenraad

Op 11 september vergaderde de kerkenraad. We bespraken de diensten van de afgelopen maand en enkele komende activiteiten, waaronder het spaghettiweekend en Hervormingszondag, alsook een stand van zaken i.v.m. ons vacante zijn.

De volgende kerkenraadvergadering is gepland op woensdag 16 oktober om 19u30.

## Pastoraat

We ontvingen het trieste bericht dat de moeder van Mathilde Fumey overleden is. Wij wensen Mathilde en haar familie veel sterkte, Gods nabijheid en zegen in deze moeilijke periode.

Wij denken in het bijzonder aan Dina Senolinggi. We wensen haar veel moed en sterkte toe tijdens haar behandeling in de komende periode.

## Terugblik op de startzondag

Zondag 8 september was het zover: de start van het kerkelijk werkjaar. Hoewel de zon van de partij was en de tuin ter beschikking, bracht de frisse wind ons naar binnen voor de maaltijd. Iedereen droeg zijn steentje bij voor een lekker gerecht en dessert. De jeugd kroop gezellig samen aan een eigen tafel. Het was weer een belangrijk moment van eenheid waar we met plezier op terugkijken.

*Startzondag – impressie – Protestantse Kerk William Tyndale-Silo (protestantsekerkvilvoorde.be)*



## Jaarfeest PSC: vrijdag 4 oktober

JAARFEEST  
PROTESTANTS  
SOCIAAL  
CENTRUM



VRJDAG 4  
OKTOBER

12 Cansstraat, 1050 Elsene

## PROGRAMMA

16u - Onthaal  
16u30 - Vriendschapsborrel  
18u - Maaltijd (10€)  
18u30 - Animatie  
21u - Slot

Om een toegangsticket te verkrijgen dat recht geeft op het diner, kunt u een overschrijving doen naar het volgende rekeningnummer:

**BE77 4245 5403 7142 met als melding Jaarfeest 2024.**

Uw ticket zal bij aankomst bij de receptie beschikbaar zijn, of u kunt een ticket rechtstreeks aan uw parochianen verkopen (de tickets zullen u deze week worden toegestuurd).

Wij verzoeken u vriendelijk om uw aanwezigheid voor het diner uiterlijk op maandag 30 september 2024 te bevestigen.

VAN H♥ORTE Gefeliciteerd!

Proficiat aan de jarigen van oktober

05 Jordi MAIMONA

23 Lisa BALEPA

23 Luc FIECHTER

31 Anneke VERCRUYSE-DE RAAF

# De “Vereniging voor Protestants-Christelijke Ziekenverpleging vzw”... wat is dat?

Waarschijnlijk zijn slechts weinig gemeenteleden op de hoogte van het bestaan van de “Vereniging voor Protestants-Christelijke Ziekenverpleging vzw”.

Dat is niet vreemd, tot op heden fungeerde deze autonome VZW immers eerder op de achtergrond. Daar willen we nu verandering in brengen.

De “Vereniging voor Protestants-Christelijke Ziekenverpleging vzw” (wij spreken altijd over “Het Ziekenhuis”) bestaat al heel lang; ze is opgericht in 1927 door de Nederlands Hervormde kerk aan de St Katelijneplein, Gereformeerde kerk aan de Leon Lepagestraat en de Methodistische Kerk (Marsveldstraat).

Na de oorlog werd in Ukkel een protestants ziekenhuis opgericht dat tot 1972 functioneerde. Toen de grond en het gebouw onteigend werden door de gemeente Ukkel heeft “het zieken-

huis” een som geld ontvangen van die gemeente. Het plan werd opgevat om een nieuw ziekenhuis te bouwen met een daaraan verbonden verzorgingscomplex. Na onderzoek (1980) bleek echter dat de kosten voor dit project te hoog waren en zo werd dit plan afgeblazen. De VZW draaide tussen 1980 en 1987 op een bijzonder laag pitje.

“Het Ziekenhuis” was dus een organisatie die een fonds beheert. De belangrijkste doelstelling van “Het Ziekenhuis” was, (en is nog steeds!), het financieel ondersteunen van behoeftige gemeenteleden.

In 2021 werden de doelstellingen in de statuten als volgt aangepast door de toenmalige Raad van Bestuur onder leiding van Dhr. Chrispeels

1. Het geven van structurele en materiële ondersteuning van behoeftige personen aan Protestantse

kerken in Brussel en omgeving (bedoeld wordt de protestantse kerk Brussel en de protestantse kerk William Tyndale-Silo).

2. Het ondersteunen van de opleiding van verzorgend personeel verbonden aan Protestantse kerken in Brussel en omgeving.
3. Het onderhouden van contacten met diverse diaconieën van Protestantse kerken in Brussel en omgeving.
4. Het beheren van het financieel vermogen van de vereniging.

Onze VZW bestaat uit een “Bestuur” en een Algemene Vergadering (met o.m. Katalin Buday en sinds kort ook Ds Sinnaghel).

Omdat de aanvragen voor financiële ondersteuning de laatste jaren vermindert heeft de algemene vergadering van de VZW besloten om een meer actieve rol te spelen en op zoek te gaan naar organisaties die een financieel steuntje in de rug goed kunnen gebruiken. Natuurlijk blijft de financiële ondersteuning aan behoeftige gemeenteleden van beide kerken onze hoofddoelstelling.

Een “project” werd eind 2023 opgestart en uit een eerste selectie van 43 mogelijke organisaties werd een “short list” van 12 organisaties geselecteerd om tenslotte 4 organisaties, met ieder een specifiek project, te weerhouden. Het was niet eenvoudig om deze beslissing te nemen want ie-

dere organisatie met wie we in contact kwamen doet bijzonder nuttig en belangrijk werk.



## 1. Het PSC

(<https://csp-psc.be/nl/home/>)

### Inclusion numérique

Dit project is ontstaan om te voldoen aan de groeiende behoefte op het gebied van nuttige digitale vaardigheden en om armoede en digitale kloof bij kansarme en behoeftige jongeren tegen te gaan.

We willen 60 jongeren per jaar opleiden, maar ook andere mensen zullen profijt hebben van deze trainingen. Na deze trainingen is het de bedoeling dat het bestaande lesmateriaal wordt benut om een inclusieve computer-ruimte te creëren die, op de lange termijn, 800 mensen kan ondersteunen.



## 2. Straatverplegers

([www.straatverplegers.be](http://www.straatverplegers.be))

Het betreft een organisatie die de meest kwetsbare dakloze mensen in Brussel detecteert en tracht te helpen. Diegenen van wie de gezond-



Zicht op de straat van "het ziekenhuis" (Xavier De Buestraat, Ukkel) vroeger en nu.



ALLE KERKDIENTEN BEGINNEN OM 10 UUR  
TENZIJ ANDERS WORDT AANGEGEVEN

# KERKDIENTEN

## ZONDAG 6 OKTOBER

Ds. Marc Schippers: (havenpastor regio Antwerpen)  
*Viering Heilig Avondmaal*  
Extra collecte: Zending

## ZONDAG 13 OKTOBER

Ds. Jan Vanhees

## ZONDAG 20 OKTOBER

Ds. Gertjan Bikker

## ZONDAG 27 OKTOBER: HERVORMINGSZONDAG

*Gemeenschappelijke dienst met Protestantse Kerk Brussel in de  
Graanmarktkerk in Brussel* (zie ook verderop in deze Ring, blz. 11)  
Ds. Boelens / Ds. Van Vooren  
*Viering Heilig Avondmaal*

## ZONDAG 3 NOVEMBER

Dhr. Frank Pouliart  
(Lekenprediker)  
Extra collecte: PSC Brussel

⇒ TOELICHTING EXTRA COLLECTES OP BLZ 11

AGENDA

# DEZE MAAND

## OKTOBER

Woensdag 02	10.00 uur	Open Huis / Museum
Vrijdag 04	vanaf 16.00 uur	Jaarfeest PSC Brussel (zie blz. 5 )
Woensdag 09	10.00 uur 19.30 uur	Open Huis / Museum District ABL in WTS Vilvoorde
Vrijdag 11	17.00-21.00 uur	Spaghettibar
Zaterdag 12	12.00-20.00 uur	Spaghettibar
Woensdag 16	10.00 uur 19.30 uur	Open Huis / Museum Kerkenraadsvergadering
Zondag 20	10.00 uur	Tienerdienst
Woensdag 23	10.00 uur	Open Huis / Museum
Woensdag 30	10.00 uur	Open Huis / Museum

## NOVEMBER

Vrijdag 01	15.00 uur	Réveil (zie blz. 11)
Woensdag 06	10.00 uur	Open Huis / Museum

*Kijk ook steeds voor info en agenda  
op onze site*

**[www.protestantsekerk.vilvoorde.be](http://www.protestantsekerk.vilvoorde.be)**

*en onze FBpagina: Protestantse Kerk in Vilvoorde William Tyndale-Silo.*

find us on **facebook**

heidstoestand (fysiek en/of mentaal) zodanig achteruitgaat dat die tot een voortijdig overlijden kan leiden.

De steun die “Het Ziekenhuis” biedt zal besteed worden aan de begeleiding van de dakloze mensen (3 à 5 personen) binnen het kader van het programma “Housing First”



### 3. De VUB Foundation

(<https://www.vub.be/nl/steunde-vub/fondsen-aan-de-vub>)

De VUB-foundation beheert verschillende projecten waaronder het Caroline Pauwels Noodfonds voor Studenten. Het is een fonds ter bevordering van gelijke onderwijskansen voor VUB-studenten.

“Het Ziekenhuis” zal masterstudenten geneeskunde financieel ondersteunen (kosten van een kot).



### 4. Serve the City

(<https://www.servethecity.brussels/nl/>)

Serve The City is een organisatie die

wil helpen voorzien in basisbehoeften van mensen in nood in onze samenleving (voedsel, water, warmte, kleding, veiligheid, rust, onderwijs en sociale betrokkenheid).

De projecten zijn vooral gericht op mensen die dakloos zijn of zich in zeer precare situaties bevinden, zoals asielzoekers, ouderen, mensen met een handicap, kinderen in nood en slachtoffers van misbruik.

We hebben met deze 4 organisaties afspraken gemaakt om hen in ieder geval tot de zomer van 2025 te steunen. Onze algemene vergadering zal vervolgens beslissen op welke manier we een eventueel vervolg gaan geven aan de steun aan deze of andere organisaties.

Mocht u vragen hebben over dit artikel of over “Het Ziekenhuis” dan kunt u terecht bij Dirk Beets (voorzitter) op :

- [beetsdirk@gmail.com](mailto:beetsdirk@gmail.com) of op
- 0475 43 59 16

*Dirk Beets  
(Voorzitter)*

## Tweede collecte

### Op 6 oktober voor de zending

Dit valt onder de COMMISSIE KERK EN WERELD. Deze coördineert het beleid m.b.t. Zending, Werelddiaconaat, Ontwikkelingssamenwerking, begroting en werkplannen. Zij onderhoudt de contacten met de partners uit het zuiden o.a. Zuid-Afrika en Rwanda en neemt deel aan het multilateraal overleg.

### Op 3 november voor het PSC Brussel

Het Protestants Sociaal Centrum heeft tot doel hulp te verlenen, in de geest van het Evangelie, onder alle vormen, aan alle personen die beroep doen op haar diensten ongeacht hun politieke, religieuze of filosofische overtuiging, hun cultuur, ras of seksuele geartheid. De vereniging verleent opvang en hulp.

## Hervormingszondag: 27 oktober

### *Eredienst samen met de Graanmarktkerk (Brussel) en Bethlehemgemeenschap (Anderlecht) en WTS (Vilvoorde)*

Op de laatste zondag van oktober vieren we Hervormingsdag, volgens goed gebruik samen met de Brusselse kerken. De viering wordt dit jaar in de Graanmarktkerk in Brussel gehouden. Ds. Douwe Boelens en ds. Judith van Vooren zullen in deze dienst voorgaan.

## InterLevensbeschouwelijk Platform

Op vrijdag 1 november 2024 organiseert het InterLevensbeschouwelijk Platform in samenwerking met de stad Vilvoorde en Réveil, een troostmoment om uw geliefden te herdenken. Dit op de Centrale Begraafplaats, Mechelsesteenweg 269 te Vilvoorde van 15 u - 16 u 30. Kom genieten van woord door de verschillende levensbeschouwingen en van muziek door het lokaal zangkoor Andantino.



Na afloop zal er warme chocolademelk uitgedeeld worden.

Allen van harte welkom!

*J.C. Menkveld*

## Evangelist Frans De Coster: vervolg

Na zijn verslag zoals geschreven in de “MEDEDELINGEN van 1912” ging F. Decoster aan het werk als colporteur. Het Silo-werk bestond toen 25 jaar en ds. Nicolaas de Jonge nam afscheid van de kerk in Brussel, om zich nog maar alleen te wijden aan “Het werk der Stads-Evangelisatie in Brussel en der Lands-Evangelisatie in Vlaanderen” -

H.R. Boudin meldt in zijn Synodaal gedenkboek van 1992 over deze periode dat Decoster in Laken bij de bijpost betrokken was, met als data 10.07.1909 - 1912 - 1914. Hij werkte vooral als colporteur, tot in Halle.

Bij het uitbreken van de Grote Oorlog wordt hij naar Nederland uitgezonden om onder de aldaar verblijvende vluchtelingen te werken.

Dat vluchtelingenwerk op zich is een heel verhaal, want bij de eerste vluchtelingen- stroom waren vaak militairen (32.000 bij de val van Antwerpen bijvoorbeeld); zo zouden er door de oorlog heen 1 miljoen vluchtelingen aankomen. Niet verwonderlijk dat de Nederlandse Staat na de Grote Oorlog ons land een stevige rekening presenteerde. Ik las op een geschiedenis site: “de relatie tussen Nederland en België raakt na de wapenstilstand in 1918 verstoord. Zo stuurt Nederland een rekening voor de opvang van mi-

litairen, die België veel te hoog vindt.” “Pas twintig jaar later is er een officiële plechtigheid, waarbij koningin Wilhelmina en koning Leopold III van België samen een gedenkplaat onthullen.”

Frans Decoster wordt als aalmoezenier naar Nederland gezonden (1914 - 1919)

Ik citeer R.P.M. Rhoen uit zijn artikel “Een kiekje van Frans Decoster (1885-1962)” in *Stichting de Zilver Kamer Zeist*: “Als aalmoezenier viel Decoster in Nederland onder het bureau van de ‘Protestantse zielzorg door Evangelisch-Protestantsche Arbeid onder de Belgische geïnterneerde militairen te Nederland’”. Dat bureau was ondergebracht bij de Vereeniging Stadszending Utrecht, waarvan ds. E.B. Couvée director-voorzitter was. Couvée was ook bestuurslid van de Belgische Silo-vereeniging. Zij kenden elkaar dus.”

“Couvée introduceerde Decoster in Nederland door middel van een bericht in *De Nederlander* op 13 november 1914: ‘Door het Hoofdbestuur der Bruss. Evangelisatie werd br. Decoster uit Brussel hierheen gezonden om onder zijn landgenooten te werken. Als protestantsch veldprediker der Belgische Regeering aangewezen, staan



Het echtpaar Decoster-de Boevée met hun kinderen Andries en Suzanna. Collectie Stichting De ZilverKamer Zeist.

over de kampen der geïnterneerden voor hem open.’

Als niet-academisch opgeleide evangelist mocht Decoster onderdelen van het predikantswerk verrichten, maar niet voorgaan in doop- en avondmaalsvieringen.

Hij bediende voornamelijk het Kamp van Zeist, waar hij vanaf eind november 1914 alle zondagen een protestantse godsdienstoefening hield in de morgen, en ‘s middags in Kamp van Amersfoort.

Zijn eerste dienst hield hij op 29 november 1914 in een kazerne in Amersfoort.

Als tweetalige was zijn taak ook het

organiseren van Bijbelstudies en gebedsgroepen.

Opvallend is ook dat Decoster zijn “Vlaamsche cultuur” uitdroeg (we komen daarop terug bij onze bijdrage over J.B. De Boevée). Wij lezen dat eveneens bij W. Lutjeharms

Hij zou ook vaker als voorganger optreden in Zeist zelf. Tussen 1916 tot in 1919 leidde hij meerdere Evangelisatiesamenkomsten in Zeist.

Rhoen meldt ook dat hij op 20 mei 1918 in een openluchtbijeenkomst van de Nationale Christen Geheel-Onthouders Vereeniging één van de vijf sprekers was.

Natuurlijk moet ik het ook hebben over zijn geschreven oeuvre.

Zoals al vermeld publiceerde hij menig roman met evangelisatie inslag.

Een van de eerste in 1914 “De Bijbel in het Smishuis” en bij de laatste in 1949 “Suikerbolleke”. Enkele titels spreken tot de verbeelding als zijn “Sloeberke op het Fiest van Breughel” uit 1929.

Nog iets over zijn gezinsleven.

Hij trouwde dus in de Silo-gemeente Brussel-Laken op 27 februari 1911. Zo vermeldt het huwelijksregister van Silo-Laken. In datzelfde register vinden wij Andries Antoon De Coster geboren op 3 februari 1912 en gedoopt op 28 april 1912 eveneens in Silo-Laken. Andries Antoon Decoster sterft echter, als kleine jongen, na een aanrijding aan de schedelbreuk en een gebroken been op 2 november 1918 in Utrecht.

Tweede zoon is Herman Albert Decoster, geboren op 14 juni 1915. *Hem heb ik nog gekend, hij was een vriend van mijn vader en woonde in Grimbergen.*

De jongste is een dochter Suzanna Nelly De Coster, geboren op 5 september 1917 te Soesterberg. Beide kinderen Herman en Nelly zijn dus in Nederland geboren.

\* Suzanna Nelly Decoster deed haar belijdenis in Silo op 5 april 1936; zij vertrekt naar de Museum Kerk in Brussel in april 1939.

*Let ook hier weer hoe de naam Decoster steeds verschillend wordt geschreven.*

In zijn “Ervaringen en gepeinzen van een Vlaamsche vluchteling” uit 1918, schrijft Decoster (naar Rhoen): “de oorlog heeft mij uit mijn land gestooten, uit mijn vrienden weggerukt en van mijn familie losgescheurd, om mij eenzaam neer te zetten in Holland.”

Nochtans lezen wij uit alles, dat hij er vruchtbaar werk leverde, zelfs buiten zijn kampen-opdracht. Maar hij heeft het er niet makkelijk gehad. Spanning waren er tussen Walen en Vlamingen, sociale ongelijkheid bestond er, en de druk op vluchtelingen in den vreemde geeft ook individuele spanning en overspanning.

Een Evangelist, in hart en nieren, een cultuurmens, en zoals hij zelf schreef, hij was ook in een noodsituatie eigen aan de Grote oorlog beland.

Bij zijn terugkeer zou zijn leven een andere wending nemen hij werd hoofdvertegenwoordiger voor het Zilverfabriek GERO in België. Een heel verhaal op zich.

*Willy Willems*

## KLEURPLAAT

KIJK EENS NAAR DE  
VOGELS.  
ZE ZAAIEN NIET,  
ZE MAAIEN NIET  
EN ZE BEWAREN GEEN  
VOORRADEN  
IN SCHUREN.  
JULLIE HEMELSE VADER  
GEEFT ZE TE ETEN.  
JULLIE ZIJN TOCH VEEL I  
BELANGRIJKER DAN DE  
VOGELS?  
MATTEÛS 6:26





# DE RING

Maandblad van de Protestantse Kerk (VPKB) aan de Noord- en Westring rond Brussel

VERSCHIJNT MAANDELIJKS, BEHALVE IN AUGUSTUS  
46<sup>e</sup> JAARGANG - NUMMER 2 - OKTOBER 2024



PB-PP|B-2/3471  
BELGIE(N)-BELGIQUE

**Erkenningnummer**

**P 602685**

AFGIFTEKANTOOR:

1800 VILVOORDE 1

**PROTESTANTSE KERK  
IN VILVOORDE**

**WILLIAM TYNDALE - SILO**

Parking, Rondeweg, 3 (b. 01)

1800 Vilvoorde

02 251 39 45

[www.protestantsekerkvilvoorde.be](http://www.protestantsekerkvilvoorde.be)

**KERKDIENTEN**

's Zondags om 10 uur,  
gelijktijdig zondagsschool

Richtbijdrage voor 1 jaar De Ring: € 15,00

**CONSULENT**

Harry Synnaghel

**SECRETARIAAT**

[secretariaat.wtskerk@gmail.com](mailto:secretariaat.wtskerk@gmail.com)

**GIFTEN EN BIJDAGEN**

IBAN: BE53 0010 3654 7353

BIC: GEBABEBB

t.n.v. Protestantse Kerk WTS, Vilvoorde

**Diaconie William Tyndale - Silo**

BE64 0013 3849 8552

**V.U.: Michel de Jonge,**

Verbindingsstraat 50, 1800 Vilvoorde