



## Wees heilig, want Ik, de HEER, jullie God, ben heilig.

(Leviticus 19: 2)

*In de Bijbel betekent het woord "heilig": onderscheiden, apart gezet, erboven, eraan voorbij. Heiligheid is wat God tot God maakt: transcendent, eeuwig, almachtig, verheven, voorbij onze beelden en verbeelding, bijzonder, van een heel andere orde, anders dan wie of wat dan ook.*

In deze tekst uit het Bijbelboek Leviticus geeft God ons de opdracht: "wees heilig". Het idee daarachter is dat de gelovigen van God getuigen door anders in hun levenshouding en in hun gedrag te zijn. Zoals God buiten de natuurlijke werkelijkheid staat, hoewel Hij daarin handelt, zo staan ook de gelovigen op een gepaste afstand van de wereld, hoewel ze daarin leven.

De gelovigen worden opgeroepen een voorbeeld van zelfbeheersing te zijn: ze mogen niet toegeven aan hun instinct of verlangens, en ze moeten zelfdiscipline uitoefenen. Daarmee laten de gelovigen zien dat de Homo Sapiens meer is dan een biologisch verschijnsel, dat de mens niet enkel een "naakte aap" of "een middel waarmee genen andere genen produceren" is. We zijn in staat om het causaliteitsnetwerk, waarin menselijk gedrag wordt gezien als genetisch bepaald, als een reeks responsen die reageert op impulsen, te overstijgen. Dieren hebben verlangens, maar alleen mensen kunnen deelnemen aan

"evaluaties van de tweede orde", waarbij ze kiezen aan welke verlangens ze willen voldoen en aan welke niet. Dat is de vrijheid die God ons heeft gegeven door ons te maken naar Zijn beeld. Heilig zijn betekent laten zien dat we zowel een ziel als een lichaam hebben, dat we geestelijke principes hebben, en niet alleen lichamelijke begeerten. Heiligheid is het vermogen om boven ons instinct uit te stijgen.

De Bijbel houdt zich niet alleen met gedrag bezig, maar ook met karakter; niet alleen met wat we doen, maar ook met de persoon die we worden. Heilig zijn is een uitgebreid proces van karaktervorming en morele groei, een proces om een evenwichtig en realistisch beeld te ontwikkelen waar we leren dat we geen dier zijn maar ook geen god, dat we een schepsel met beperkingen en mogelijkheden zijn. In die context kunnen we de Bijbel zien als een verzameling morele wetten, een gedragscode, een choreografie van gedrag.

Er is een dimensie van moreel en spiritueel leven dat niet in de vorm van minutieuze wetten kan worden gespecificeerd. Heilig zijn heeft te maken met zelfbeheersing, matiging, zachtmoedigheid, sensitiviteit en vele andere vormen van "morele geletterdheid", die niet uit een boek met regels te leren zijn, maar alleen uit ervaring en door een goed voorbeeld.

Voor ons is Jezus dat voorbeeld. Jezus is het voorbeeld van wijsheid, moed, en Gods liefde bij uitstek. Jezus, een mens vervuld van Gods Geest. Jezus, een mens in wiens gelaat wij God zien. Jezus, een mens door wiens gelaat God ons aankijkt en verontrust. Laten wij het leven, de daden en de uitspraken van Jezus in de verhalen die ons in het Tweede Testament zijn overgeleverd, bestuderen, om vanuit zijn voorbeeld te leren hoe wij moeten handelen en ons moeten gedragen, hoe wij heilig kunnen zijn.

De opdracht "wees heilig" is Gods oproep aan ons om een ander mens te worden. Heiligheid is niet alleen wat we doen, maar ook het soort mens dat we worden. Niet meer iemand te zijn die gelooft dat de fysieke wereld alles is wat er is, dat er geen autoriteit is die verdergaat dan alleen macht, en dat het bestaan geen zin of betekenis heeft. Het is niet gemakkelijk om te definiëren wat mensen heilig maakt, maar je herkent ze aan hun doen en laten, hun manier van omgaan met mensen, hun vriendelijkheid, ernst

en nederigheid. In hun aanwezigheid voel je je iets beter dan je dacht dat je was. Ze stralen een aanwezigheid uit die boven hen zelf uitgaat.

Laten wij het voorbeeld van Jezus volgen en er alles aan doen om een mens te worden die heilig is, zoals de HEER, onze God, heilig is.

Ds. Harry Sinnaghel

*Inspiratie gevonden in het boek "Leviticus - boek van het heilige" van Jonathan Sacks, blz. 257-286.*



### Uit de kerkenraad

De kerkenraad vergaderde op 7 augustus. Tijdens deze vergadering werd een evaluatie gemaakt van de afgelopen periode. De zondagsdiensten werden o.a. besproken. Vervolgens werd er vooruitgeblikt naar de komende activiteiten, zoals Startzondag op 8 september.

De volgende kerkenraadsvergadering is gepland voor woensdag 11 september om 19u30

## Pastoraat

Op 23 augustus trouwden Diane Berardis en Gert-Jan Thijssen in de Mariakapel te Heverlee. Ds. Edwin Delen was voorganger in deze dienst. We wensen het bruidspaar heel veel geluk en Gods zegen toe.



Wij denken aan de gemeenteleden die gebukt gaan onder gezondheidsproblemen. In het bijzonder denken wij aan Dina Senolinggi, Robert en Tini Boelpijp, Elvis Antwi. Wij wensen hen veel moed en sterkte.

Wij bidden voor mensen aan huis gebonden en onze zieken, jong of oud en houden elkaar vast in nabijheid, vertrouwend op Gods liefde voor ons allen.

We ontvingen het droevige nieuws dat dhr. Julien Vandezande overleed op 3 augustus. Hij was één van onze vroegere

organisten en een trouwe bezoeker van Open Huis voor hij verhuisde naar Frankrijk. We wensen de familie veel sterkte en Gods zegen.

## Tweede collecte

### Op 8 september voor het PSC Brussel

Het Protestants Sociaal Centrum heeft tot doel hulp te verlenen, in de geest van het Evangelie, onder alle vormen, aan alle personen die beroep doen op haar diensten ongeacht hun politieke, religieuze of filosofische overtuiging, hun cultuur, ras of seksuele geaardheid. De vereniging verleent opvang en hulp.

### Op 6 oktober voor de zending

Dit valt onder de COMMISSIE KERK EN WERELD. Deze coördineert het beleid m.b.t. Zending, Werelddiaconaat, Ontwikkelingssamenwerking, begroting en werkplannen. Zij onderhoudt de contacten met de partners uit het zuiden o.a. Zuid-Afrika en Rwanda en neemt deel aan het multilateraal overleg.

VAN H  RTE Gefeliciteerd!

## Proficiat aan de jarigen van september

03 Irène VANDEZANDE

03 Rudy LAROCHE

08 Precious KOFFI

10 Fanny NDZEBELE

15 Christian SANDRON

17 Romeo KOFFI

17 Maxwell EWUSI

24 Audric ANTWI

## Nieuws van het Protestants Sociaal Centrum (PSC)

Op donderdagavond 23 mei vond de Algemene Vergadering van het PSC plaats in de gebouwen van de Duitse kerk in Sint-Pieters-Woluwe. Ik vertegenwoordigde onze kerk.



Mevr. Sabine Tiedje, de voorzitter van de Raad van Bestuur, verwelkomde de aanwezigen en ds. Judith van Vooren zorgde voor de opening van de Algemene Vergadering. De directrice mevr. Alexia Byza gaf een overzicht van de activiteiten in 2023, en mevr. Karam Madiha presenteerde de problematiek van het onthaal (bv. de taal, correcte probleembeschrijving, men schaamt zich dat men een probleem heeft, enz.).

Het jaar 2023 was een moeilijk jaar voor het PSC. Er waren werkzaamheden in de Cansstraat die een maand zouden duren, maar uiteindelijk acht maanden in beslag namen. Bijgevolg was het PSC niet bereikbaar met de auto, wat problemen veroorzaakten voor mindervaliden, het leveren en afhalen van voedsel, kleden, meubilair, enz. De kokkin werd om dringende redenen ontslagen en helaas

is er nog geen vervang(st)er gevonden. Daardoor is het Babbelkot al zeven maanden gesloten. Door de index stegen de lonen, maar helaas stegen de subsidies niet tegelijkertijd. Het PSC moest deze indexverhoging gedurende enkele maanden voor zijn rekening nemen. Dit alles had een grote negatieve impact op de jaarrekeningen die dan ook een groot tekort vertonen.

Naast een kok(kin) is het PSC ook op zoek naar leden voor de Raad van Bestuur. Ik heb mij weer kandidaat gesteld en werd verkozen. Voor vragen over het PSC kunnen jullie bij mij terecht. In het bijzonder wordt er dringend een penningmeester gezocht. Dus als iemand zich geroepen voelt, neem dan gerust contact met me op. Jullie kunnen alvast de volgende datum noteren: op vrijdagavond 4 oktober vindt het Jaarfeest plaats.

*Ds. Harry Sinnaghel*





ALLE KERKDIENTEN BEGINNEN OM 10 UUR  
TENZIJ ANDERS WORDT AANGEGEVEN

# KERKDIENTEN

## ZONDAG 1 SEPTEMBER

Dhr. Luc Nijs (Lekenprediker)

## ZONDAG 8 SEPTEMBER - STARTZONDAG

Ds. Harry Sinnaghel

Startzondag en Viering Heilig Avondmaal

Extra collecte: PSC Brussel

## ZONDAG 15 SEPTEMBER

Mevr. Marian Knetemann

(lekenprediker vanuit de VPKB Brabantse Olijfberg Antwerpen)

## ZONDAG 22 SEPTEMBER

Ds. Marcel Pool

(predikant VPKB Turnhout)

## ZONDAG 29 SEPTEMBER

Ds. Dick Wursten

## ZONDAG 6 OKTOBER

Ds. Marc Schippers: Viering Heilig Avondmaal

Extra collecte: Zending

(havenpastor regio Antwerpen)

⇒ TOELICHTING EXTRA COLLECTES OP BLZ 4

## AGENDA

# DEZE MAAND

## SEPTEMBER

Woensdag 04	10.00 uur	Open Huis / Museum
Woensdag 11	10.00 uur	Open Huis / Museum
	19.30 uur	Kerkenraadsvergadering
Woensdag 18	10.00 uur	Open Huis / Museum
Vrijdag 20	19.00 uur	PEGO vergadering
Dinsdag 24	20.00	Vergadering Raad van bestuur
Woensdag 25	10.00 uur	Open Huis / Museum

## OKTOBER

Woensdag 02	10.00 uur	Open Huis / Museum
Vrijdag 04	avond	Jaarfeest PSC Brussel

*Kijk ook steeds voor info en agenda*

*op onze site*

**[www.protestantsekerk.vilvoorde.be](http://www.protestantsekerk.vilvoorde.be)**

*en onze FBpagina: Protestantse Kerk in Vilvoorde William Tyndale-Silo.*

**find us on** **facebook**

## In Memoriam Julien Vandezande

### Julien Vandezande

°23 november 1930 - †21 juli 2024

Organist titularis in de S.O.W.-gemeente, speelde hij zowel in Silo-Laken als in WTS regelmatig op het orgel in de eredienst.

Menigeen kent hem echter als een van de trouwe leden van het Open Huis. Zijn eerste bezoek begon in 2011.

Daar las hij regelmatig zijn zelfgemaakte gedichten voor. Hij speelde er ook regelmatig voor de aanwezigen op het orgel.

In februari 2014 nam hij afscheid van de mensen van het Open Huis en vertrok definitief naar Frankrijk. Toch

bleef het contact met hem bestaan.

Ook hij hield dierbare herinneringen aan die periode.

Hij was ons die jaren - schrijft Anneke in een verslagje uit het Open Huis - zeer trouw en bracht ons ook de vrolijke noot.

Wij hebben ons medeleven ook kenbaar gemaakt aan zijn beide kinderen Karin en Stéphane.

Nog geen jaar geleden bezochten enkele van ons hem nog in Frankrijk om bij de piano nog met hem vertrouwde liederen te zingen.

Alweer een bijzonder mens die van ons heenging.

## Evangelist Frans De Coster: vervolg

In "MEDEDELINGEN uit het werk der Stads-Evangelisatie in Brussel en der Lands-Evangelisatie in Vlaanderen 1912", las ik op pag.7: **"Een bijpost van Silo is het werk der Barak in een buitenwijk van Laken. Evangelist: dhr. F. Decoster, die ook Hal bewerkt."**

In dit zelfde "Mededelingen ... 1912" tekent J. F. DECOSTER zelf een lang verslag van zijn hand de pag. 46 tot en met 58 op. Het zijn beleefde ontmoetingen, maar de inleiding is de moeite waard. Ik laat het in zijn oude Vlaamse taal staan.

"Jaarverslag der Colportage-tochten, van J. F. Decoster, Evangelist van de Houten-Barak te Laken."

*Een colporteur ontmoet ongekende, onverwachte toestanden, hoort van alle soorten van woorden, uit oppervlakkige of ernstige monden, krijgt een kijk in de meest verschillende huizen en ziet, als hij zijn oogen wil opendoen, zelfs tot in de harten der menschen! Voor een colporteur springt het innerlijke, het anders met zooveel zorg gedekte zielsleven aan het licht, zoodat hij het waarnemen en tot zekere hoogte meten kan. En dat heeft zijn waren grond en vaste oorzaak.*

*Een Bijbelcolporteur is een man met gewone kleeding, gewone manieren, gewonen gangen, gewonen blik der oogen. Een colporteur heeft hoegenaamd niets*

*van een "geestelijke", een "pastors-mensch", die zijn voeten met gemaakte zorg zet, om de zilveren gespen zijner breede schoenen te laten zien, zijn stap zwierig neemt, om zijn kleet te doen ruischen en fladderen, zijn arm of hand in zekere houding heeft, om zijn kerkboek, dat tooverding, te doen opmerken en zijn hoofd fier draagt ter-wille van zijn breedgeranden hoed.*

*Een colporteur komt bij het volk als een ongekende en een vreemdeling, schoon van dezelfde stam en nationaliteit. Het volk heeft tenslotte met hem niets te maken, staat los en als zichzelf welbewust tegenover hem. Het heeft geen schrik van dien vreemden boekenvent, wordt door hem niet gedwongen noch geperst en het durft hem alzo dingen zeggen zooals ze in het hart leven en van daar opkomen.*

*Het volk doet zich tegenover een colporteur voor, zooals het in zijn innerlijk wezen is!*

*Tegenover den pastoor niet.*

*De menschen staan tegenover den pastoor als tegenover hun meester, hun rechter en berisper. Ze hangen meestal van hem af, zijn veelal zijn onderdanen en zijn knechten.*

*Komt de mensch, de dorp mensch voor, al, met zijn priester in aanraking, dan wordt hij in schijn hetgeen hij niet is in werkelijkheid; op een enkelen stond wordt de heele persoonlijkheid en*

S I L O - K E R K - ANTWERPSCHE STEENWEG, 324

Brussel, Juni 1946.

Waarde Vrienden !

Och ja, dat's waar ook, ik had die circulaire van de Beheerraad ergens neergelegd en nu kan ik ze niet meer vinden. Maar ik wou natuurlijk wel inschrijven voor de vrijwillige bijdragen, want ik begrijp wel, dat het noodig is".

Zoo sprak onlangs een gemeente-lid. En zoo spreken en denken er meer! Zij weten en voelen goed, dat zij mede verantwoordelijk zijn, ook voor de stoffelijke aangelegenheden van hun kerk en willen daartoe ook wel naar hun krachten mee-werken, maar... zij verzuimden terstond het inteeken-biljet in te vullen en te verzenden. En zoo kwam afstel van uitstel!

Zoo ging het zeker ook bij U, want ook gij weet immers wel, dat aan een gemeente ook stoffelijke lasten verbonden zijn. En gij wilt die mee helpen dragen, omdat gij ook mede kunt genieten van de geestelijke voorrechten, die de kerk ter beschikking stelt: de evangelie-prediking, de sacramenten van doop en avondmaal, huwelijks-inzegening en begrafenisdienst, vereenigingen, enz.

Daarom stellen wij U graag in de gelegenheid om uw verzuim nog goed te maken en zenden U opnieuw een inteekenbiljet ter invulling.

Doet het nu! Anders komt het nog weer in de vergeethek en... Blijft uw geweten U aanklagen. Dat willen we U besparen.

Bij voorbaat dank!

De Beheerraad van de "Silo"kerk

D. Bosman  
F. Braesicke  
W. Depoorter

Ds W.A. van Griethuysen, Voor  
Ds M.C.W. Wegeling, Secret.  
S. Opalfvens, penningmeester



*gansch het karakter verborgen, naar binnengeduwd, en wordt een gestalte vertoond, die vreemd en vals is! Dan spreekt de mensch, hetzij man of vrouw, een teemerig heiligachtig woord, zoekt ongepaste gebaren om zich braaf voor te doen en binnen, diep daarbinnen, schuilt het twijfelachtig hart, de zinnelijke begeerte en het ruwe gemoed, dat straks tegen een vreemde zal kunnen spotten met hemel en hel.*

*En zijn ze allen alzoo niet, toch de meesten.*

*Voor den colporteur dus openbaart en vertoont de mensch zijn eigen godsdienstig wezen. Tegenover den colporteur is de mensch ruw, spotlustig, ongeloovig en aardsgezind, al naar dat deze dingen in het hart leven. In het bijzijn van den colporteur geeft de kan, hetgeen zij heeft, en niets anders!*

*Dien toestand in zijn jammerlijkste uiting heb ik weergevonden in een boer, met dien ik de ontmoeting had, ... de geschreven ontmoetingen (of de pagina's 47 tot en met 58) kunnen bekomen worden op aanvraag bij het secretariaat van WTS, doch slechts alleen in fotokopies. Frans de Decoster was in Opleiding van 1905 tot 1908.*

Dr.W. Lutjeharms schrijft nog over de Opleidingschool in 1910. "Onder Dalinga waren er een paar rustige jaren, toen het gemeentelven bloeide, dankzij de steun van de gezinnen Laan en Dalinga en van het internaat, tezamen een 25 personen meer bij het groepje mensen uit Vilvoorde. In deze

tijd konden de kwekelingen Decoster, Blommaert, Dedecker en Leclercq hun studies voltooien en Joelants en De Bontridder beginnen. Onder invloed van De Bouvé en Derk Hoek werden zij bewuste Vlamingen, vooral zij die letterkundige interesses hadden, zoals Decoster en Blommaert. (Karel Blommaert was de broer van de tweede moeder van mijn vader, Prudence Bl. echtgenote van weduwnaar M.G. Willems)

In Vilvoorde staat vanaf 1911 opnieuw Augustus Parmentier als voorganger.

Voor W. Lutjeharms staat vast dat: "Tot aan de eerste wereldoorlog was hij (Frans Decoster) hulpevangelist van de Barak (bijpost van Silo te Laken), bewerkte hij ook Halle, maar was bovenal colporteur."

Dr.H.R. Boudin vermeldt in zijn "Synodaal gedenkboek" 1992 en bevestigt: - Decoster, Jaak, Frans °26.08.1885 - †15.03.1962 - dat hij in Laken in de bijpost van: 10.07.1909 - 1912 - 1914 was; voor hij België verliet en naar Nederland vertrok.

Aldaar: Prot. Kerk Interneringskamp Zeist (evangelist) ) 1914 - 1918.

Het kerkregister van Silo vermeldt: Lambrecht die belijdenis deed in 1898; Jaak Frans die belijdenis deed in 1905; zijn echtgenote en zijn dochter Suzanne die belijdenis deden in 1936. Verder nazicht wel nodig.

- Naar een ouder kerkregister van Brussel waarin ook opgenomen zijn Bethlehem en Silo, in het archief van de

huidige Protestantse Kerk te Brussel bewaard, vinden wij nog enkele andere aanwijzingen.

De Coster Lambrecht deed met Kerstmis 1898 belijdenis in Silo. (was hij een broer van onze Jaak Frans - zijn geboortedatum staat niet vermeld).

Verder De Coster Frans en De Boevé Suzanna worden in Brussel ingeschreven, in 1928 dat is lang na hun terugkeer in België, met als gegevens: Ingekomen met attestatie uit de Ned. Vl. Ev. Prot. kerk van Laken; lees de "Nederlands Vlaamsche Evangelische Protestantse Kerk van Laken."

- Heel moeilijk als twee registers zich tegenspreken, in het Brussels regis-

ter staat de belijdenis van Jaak Frans De Coster trouwens onder Bethlehem (Anderlecht).

- Brussels register schrijft de Coster, het Silo-register de juiste schrijfwijze Decoster.

De eerstgeboren zoon, van Frans en Suzanna is Andries Anton (1911/1912), er zijn geen sporen van doop in een van deze registers. Zocht ook naar doop en belijdenis van de andere kinderen, maar dat is moeilijker, zie ons vervolg: de periode van de grote oorlog (1914-18).

Willy Willems



# DE RING

Maandblad van de Protestantse Kerk (VPKB) aan de Noord- en Westring rond Brussel

VERSCHIJNT MAANDELIJKS, BEHALVE IN AUGUSTUS

46<sup>e</sup> JAARGANG - NUMMER 1 - SEPTEMBER 2024



PB-PP|B-2/3471  
BELGIE(N)-BELGIQUE

**Erkenningnummer**

**P 602685**

AFGIFTEKANTOOR:

1800 VILVOORDE 1

**PROTESTANTSE KERK  
IN VILVOORDE**

**WILLIAM TYNDALE - SILO**

Parking, Rondeweg, 3 (b. 01)

1800 Vilvoorde

02 251 39 45

[www.protestantsekerkvilvoorde.be](http://www.protestantsekerkvilvoorde.be)

**KERKDIENTEN**

's Zondags om 10 uur,  
gelijktijdig zondagsschool

Richtbijdrage voor 1 jaar De Ring: € 15,00

**CONSULENT**

Harry Synnaghel

**SECRETARIAAT**

[secretariaat.wtskerk@gmail.com](mailto:secretariaat.wtskerk@gmail.com)

**GIFTEN EN BIJDAGEN**

IBAN: BE53 0010 3654 7353

BIC: GEBABEBB

t.n.v. Protestantse Kerk WTS, Vilvoorde

**Diaconie William Tyndale - Silo**

BE64 0013 3849 8552

**V.U.: Michel de Jonge,**

Verbindingsstraat 50, 1800 Vilvoorde