

DE RING

N°11 - JULI-AUGUSTUS 2024



Houd de sabbat in ere, het is een heilige dag

(Exodus 20: 8)

Dit citaat komt uit de Tien Geboden, en introduceert het vierde gebod.¹ In dit gebod wordt de wekelijkse rustdag, de zevende dag van de week, de sabbat, vastgelegd. Bij onze Joodse buren is zaterdag de wekelijkse rustdag, bij Christenen zondag omdat Pasen op zondag viel (zondag is dus eigenlijk een mini-Pasen).

De Bijbel bevat twee versies van de Tien Geboden (Exodus 20: 2-18 en Deuteronomium 5: 6-21). Deze twee versies hebben een verschillende invalshoek over de sabbat.

In Exodus houdt men de sabbat in navolging van God (Exodus 20: 11): God, de Schepper, rustte op de zevende dag, en daarom moet ook de mens die naar Gods beeld geschapen is, ook op deze dag rusten. De sabbat is een rustdag. In de oudheid hadden de mensen enkel vrij wanneer er een feestdag was, en zoveel feestdagen waren er niet. Mensen werkten dus alle dagen. Elke dag was precies dezelfde: opstaan, werken, gaan slapen, tot de dood erop volgt. Met af en toe eens een onderbreking. Het Jodendom introduceerde een wekelijkse rustdag: 6 dagen werken, en de zevende dag op adem komen. Deze dag was een oase in het midden van de woestijn van gezwoeg en geploeter. Keizer Constantijn de Grote (272-337 n.Chr.) introduceerde de zondag als rustdag in het hele Romeinse Rijk.

In Deuteronomium staat het sociale centraal (Deuteronomium 5: 15): God,

de Redder, heeft Israël uit de slavernij bevrijd, en daarmee is de sabbat een bevrijdingsdag.

In beide versies van de Tien Geboden wordt de sabbat voorgesteld als een heilige dag. Zes dagen zijn wij bezig met het profane, het wereldlijke, maar de zevende dag, ligt de focus op het heilige, op God.

In een ander hoofdstuk van Exodus krijgt het houden van de sabbat een vierde dimensie (Exodus 31: 16-17): hier wordt de sabbat voorgesteld als een teken van het eeuwigdurend verbond. De sabbat is dus ook een verbondsdag.

Zaterdag voor de Joden en zondag voor de Christenen is dus een heilige dag, een rustdag zoals God rustte na de schepping, een bevrijdingsdag als herinnering van de bevrijding uit Egypte, en een teken van het verbond tussen God en de mens.

Zondag is de dag waarop de dingen weer een beetje goed komen, de dag waarop wij ons weer mens voelen. Het is een dag om stil te worden, en weer tot onszelf te komen. Het is de dag waarop we op adem kunnen komen na een week werken, én de ander op adem laten komen. Het is een



Detail Marc Chagall, *Sabbath*, 1909

dag van hoop, en van hoop geven. Daarom komen wij in Gods naam op die vrije dag bij elkaar om in alle ernst en vrolijkheid te vieren dat God naar ons omziet, en om te voelen dat je ergens voor leeft. Even stilstaan. Merken dat je geen slaaf bent, maar een koningskind. Samen zingend ademen. Maar ook om geïnspireerd te worden om zelf om te zien naar mensen die nooit een rustdag hebben, die niet of nauwelijks kunnen voelen dat het de moeite waard is om te leven.

De zomervakantie komt er aan. We hebben maanden gewerkt, en we kunnen eindelijk van vakantie genieten. Zoals de zondag de rustdag van de week is, is het zomerverlof de rustperiode van het jaar, de bevrijdingsperiode. Het is een periode om op adem te komen, om tot rust te komen. Het is ook belangrijk dat we onze zomervakantie niet zonder God, maar met God beleven. Ook tijdens deze zomervakantie hebben wij Gods

bescherming en bewaring nodig, zowel innerlijk als uiterlijk. Maar we mogen ons toevertrouwen aan Zijn trouwe handen in alle perioden van ons leven, ook in onze vakantieperiode.

Wij wensen elkaar een gezegende vakantieperiode toe.

Ds. Harry Sinnaghel



Uit de kerkenraad

De kerkenraad vergaderde op 5 juni. We overliepen de diensten van de afgelopen maand.

We spraken ook af om de documenten voor de vacature volgende maand terug te versturen.

Volgende vergadering is op woensdag 7 augustus bij Ingrid Versele thuis. We zullen dan de activiteiten bespreken die plaatsvinden in het najaar.

¹ De Roomse Kerk en de Lutherse Kerk hebben een andere indeling van de Tien Geboden, en het houden van de sabbat is bij hun het derde gebod.

Dringende oproep: Nieuwe leden voor Kerkenraad en Raad van Bestuur gezocht!

Het mandaat van drie van onze kerkenraadsleden loopt volgend jaar af.

Daarom zijn we dringend op zoek naar drie leden die zich kandidaat willen stellen voor de Kerkenraad. Om lid te worden, moet je belijdend lid zijn van de kerk of bereid zijn om belijdenis te doen alvorens als kerkenraadslid bevestigd te worden (art.32). Als je interesse hebt of vragen hebt over het zijn van een kerkenraadslid, aarzel dan niet om één van de huidige kerkenraadsleden aan te spreken.

Daarnaast is de Raad van Bestuur op zoek naar een kandidaat om het mandaat van Paul Hulpiau over te nemen, die de Raad van Bestuur eind december 2024 zal verlaten. Om lid te worden van de Raad van Bestuur, moet je ingeschreven zijn in het register van de kerkgemeente en ingeschreven zijn in de bevolkingsregisters van de gemeente of van een van de gemeenten van de gebiedsomschrijving van de kerkgemeente (decreet over de materiële organisatie en werking van de erkende erediensten art. 85). Dit betekent dat je moet wonen in één van de volgende gemeenten: 1800 Vilvoorde / Peutie, 1830 Machelen, 1831 Diegem, 1850 Grimbergen, 1851 Humbeek, 1852 Beigem, 1853 Strombeek-Bever, 1980 Epegem, 1981 Hofstade, 1982 Elewijt / Weerde, 1020 Laken, 1120 Neder-over-Heembeek, 1130 Haren. Als je interesse hebt of vragen hebt over de taken van de Raad van Bestuur, aarzel dan niet om één van de bestuursleden aan te spreken.

We hopen echt op jullie steun bij het zoeken naar deze kandidaten.

Startzondag

De startzondag zal dit jaar doorgaan op zondag 8 september 2024. Na de avondmaaldienst zullen we samen kunnen genieten van een koud en warm buffet. Om dit allemaal te realiseren rekenen we op jullie hulp. Er zal binnenkort een inschrijvingslijst hangen in de koffiezaal waarop jul-



lie kunnen aanduiden welk gerecht jullie klaarmaken voor ons buffet. Alvast hartelijk dank.

Pastoraat

Yvette Van Daele, Robert Boelpijp en ds. Willy Willems werden opgenomen in het ziekenhuis. Ondertussen zijn zij terug thuis. We wensen hen een spoedig herstel.

Elvis Antwi wordt verder behandeld. Veel sterkte voor hem en zijn gezin en veel beterschap.

We hebben het blijde nieuws vernomen dat Liesbeth De Hertogh en Senne Segers een tweede zoontje kregen: Tuur (achterkleinzoon van Anneke Vercruysse).

Hartelijke gelukwensen aan de ouders en de familie.

Op vrijdag 23 augustus 2024 trouwen Diane Berardis en Gert-Jan Thijssen in de Mariakapel te Heverlee om 15u15. Ds. Edwin Delen zal in deze viering voorgaan.

Museumwerkgroep

Op woensdagmorgen is nog steeds het moment voor museumbezoek van 10-12 u. Verschillende malen mochten we personen ontvangen uit binnen- en buitenland o.a. Canada, Brazilië, Engeland en Tsjechië.

Wegens vakantietijd van de leden van de werkgroep zal het museum gesloten zijn vanaf 15 juli tot en met 15 augustus voor bezoekers. Het koffiemoment op woensdagmorgen van 10 - 12 u is er wel tijdens die maand. Wij mochten nieuwe koffiedrinkers ontvangen, drie personen uit het Riverpark kwamen koffiedrinken: Emma, Lina en Toni. Zij plannen zeker om nog eens terug te komen.

Op woensdag 22 mei zijn er vier personen vanuit de Stad op bezoek geweest. Wij hadden een goed gesprek en we deden de uitleg over ons museumwerk en melden hun ook ons zomerreces.

Wij hoorden van hen dat op 15 augustus een zomeravondwandeling wordt georganiseerd en daar zal het museum ook haar steentje aan bijdragen door open te zijn vanaf 19u 's avonds. We vroegen of het WT-museum ook kan opgenomen in het blad van Vilvoorde. Tenslotte zijn we het enige museum dat Vilvoorde rijk is en dat mag ook zeker bekend zijn onder de Vilvoordenaars.

Tweede collecte

Op 7 juli voor het PSC Brussel

Het Protestants Sociaal Centrum heeft tot doel hulp te verlenen, in de geest van het Evangelie, onder alle vormen, aan alle personen die beroep doen op haar diensten ongeacht hun politieke, religieuze of filosofische overtuiging, hun cultuur, ras of seksuele geaardheid. De vereniging verleent opvang en hulp.

Op 4 augustus: de zending

Dit valt onder de COMMISSIE KERK EN WERELD. Deze coördineert het beleid m.b.t. Zending, Werelddiaconaat, Ontwikkelingssamenwerking, begroting en werkplannen. Zij onderhoudt de contacten met de partners uit het zuiden o.a. Zuid-Afrika en Rwanda en neemt deel aan het multilateraal overleg.

ALLE KERKDIENTEN BEGINNEN OM 10 UUR
TENZIJ ANDERS WORDT AANGEGEVEN

KERKDIENTEN

ZONDAG 7 JULI

Dhr. Frank Pouliart (Lekenprediker)
Extra collecte: PSC Brussel (opgelet: Geen Heilig Avondmaal)

ZONDAG 14 JULI

Dhr. François Van de Walle (Lekenprediker)

ZONDAG 21 JULI

Ds. Edwin Delen

ZONDAG 28 JULI

Ds. Jelle Brouwer (Predikant Mechelen-Noord)

ZONDAG 4 AUGUSTUS

Ds. H. Sinnaghel
Viering Heilig Avondmaal | Extra collecte: Zending

ZONDAG 11 AUGUSTUS

Ds. Jan Vanhees

ZONDAG 18 AUGUSTUS

Ds. Ina Koeman

ZONDAG 25 AUGUSTUS

Mevr. Mieke Felix (Lekenprediker)

ZONDAG 1 SEPTEMBER

Dhr. Luc Nijs (Lekenprediker)

ZONDAG 8 SEPTEMBER

Ds. Harry Sinnaghel
Startzondag en Viering Heilig Avondmaal
Extra collecte: PSC Brussel

⇒ TOELICHTING EXTRA COLLECTES OP BLZ 5

AGENDA

DEZE MAAND

JULI

woensdag 3	10.00 uur	Open Huis / Museum
woensdag 10	10.00 uur	Open Huis / Museum
woensdag 17	10.00 uur	Open Huis
woensdag 24	10.00 uur	Open Huis
woensdag 31	10.00 uur	Open Huis

AUGUSTUS

woensdag 7	10.00 uur	Open Huis
	15.00 uur	Kerkenraadsvergadering
woensdag 14	10.00 uur	Open Huis
donderdag 15	19.00 uur	Museumbezoek mogelijk
woensdag 21	10.00 uur	Open Huis / Museum
vrijdag 23	15.15 uur	Huwelijk Diane Berardis en Gert-Jan Thijssen (Mariakapel te Heverlee)
Woensdag 28	10.00 uur	Open Huis / Museum

SEPTEMBER

Woensdag 4	10.00 uur	Open Huis / Museum
------------	-----------	--------------------

*Kijk ook steeds voor info en agenda
op onze site*

www.protestantsekerk.vilvoorde.be

en onze FBpagina: Protestantse Kerk in Vilvoorde William Tyndale-Silo.

[find us on](#) [facebook](#)

VAN H♥ORTE Gefeliciteerd!

Proficiat aan de jarigen van juli en augustus

JULI

11 Leonie de Jonge-Deknop
14 An Ameer
14 Susan Antwi
17 Netty Van Loosenoord
21 Dédé Bambila
24 Chris Fumey
29 Jean-Pierre Semengue

03 Yvette Van Daele

05 Régis Maimona

10 Anneke Kennis

10 Willy Willems

16 Pierre Hulpiau

19 Lyam Maimona

21 Ina Van der Perre

22 René Cautaerts

23 Victor Holsters

23 Flor Segers



AUGUSTUS

01 Inès Semengue

Raad van Bestuur

Budget 2025

Wij mogen ook al eens een keertje beginnen met wat goed nieuws...

Het budget dat wij voor 2025 hadden ingediend, werd – na controle door Xavier Moser – goedgekeurd door AR-PEE en wordt nu doorgestuurd naar de ‘hogere overheid’. Tegenwoordig

gaat dit nu óók (automatisch) via het Digitaal Loket.

Het is toch altijd een hele opgave en bang afwachten en daarom houd ik eraan om Paul, Jean-Pierre en Daniël langs deze weg te bedanken voor hun inzet in dezen.

Rudy LAROCHE, voorzitter RvB

Overzicht inkomsten van 12 april 2024 t/m 20 juni 2024

Collectes:

14 apr: 41,40 / 21 apr: 256,60 (bezoek Fontaine) / 28 apr: 160,00 / 5 mei: 48,00 / 12 mei: 104,00 / 19 mei: 116,50 / 26 mei: 106,50 / 2 juni: 56,50 / 9 juni: 60,20

Collectes voor derden:

21 apr: 189,80 (Zending) / 19 mei: 94,70 (FPTR) / 2 juni: 38,00 (Luchthavenpastoraat)

Vrijwillige bijdragen:

18 apr: 15,00 / 6 mei: 25,00 / 10 mei:

50,00 / 12 mei: 10,00 / 18 mei: 15,00 / 2 juni: 15,00 / 3 juni: 15,00 / 4 juni: 25,00 / 10 juni: 50,00 / 18 juni: 15,00

Giften:

-

Giften voor de Ring:

16 apr: 10,00 / 16 mei: 10,00 / 18 juni: 10,00

Zondagsschool:

April: 44,00

Nieuwe cursus voor lekenpredikers start in september

In een tijd waarin het predikantentekort voelbaar is, vervullen lekenpredikers een steeds prominere rol. Hoewel het voorgaan in protestantse erediensten traditioneel voorbehouden is aan theologisch geschoolde predikanten, erkent de VPKB de waarde van lekenpredikers als aanvulling op het ambt. Om deze waardevolle bijdrage te ondersteunen en te versterken, krijgen lekenpredikers vanaf september een cursus aangeboden.

Arjan Knop

Enkele jaren geleden werd vanuit de Commissie Vorming van de VPKB een cursus georganiseerd om mensen die voorgaan in onze erediensten een sterkere theologische en praktische basis te geven. Deze cursus bracht een mooie groep samen en veel cursisten gaan tot op vandaag nog steeds voor in gemeenten.

Geen negatieve term

We hebben het hier over predikers die niet de hele academische theologische opleiding hebben doorlopen en daarom ‘lekenpredikers’ worden genoemd. Het woord ‘leek’ is hier een neutrale term die alleen aangeeft dat iemand niet in het ambt van predikant is bevestigd. Het is geen negatieve term in de zin dat iemand niets afweet van een bepaalde activiteit of beroep. Lekenpredikers is misschien

niet de beste aanduiding voor mensen die voorgaan in de eredienst en geen theologen zijn, maar het geeft wel aan waar het om gaat.

Tekort aan predikanten

Voorgaan in de eredienst, bidden in naam van de gemeente en preken is volgens onze traditie in eerste instantie voorbehouden aan de predikant. Zij of hij heeft hiervoor een lange en toch wel zware opleiding afgerond, en alle nodige bagage meegekregen om het ambt uit te voeren. In onze kerk hebben we een groot tekort aan predikanten, zoals we allemaal ervaren. We vinden het belangrijk dat elke zondag de kans wordt geboden om samen te komen als gemeente rond het Woord van God. Maar hoe doe je dat als er geen eigen dominee is (of die is er wel, maar heeft recht op een vrije zondag)? Dan kun je een beroep doen op de zogenaamde lekenprediker.

Waardevol voor de kerk

Nu kunnen we een uitvoerig debat houden over de rol van de lekenprediker en hoe deze zich verhoudt tot een dominee, maar daar is hier nu de plaats niet voor. Deze en andere vragen komen wel uitgebreid aan bod in de nieuwe cursus die vanaf september wordt georganiseerd en waarover we zo dadelijk komen te spreken.

Het punt is dat als we over lekenpredikers spreken, dit bijna als vanzelf wordt gekoppeld aan de afwezigheid van een ‘echte’ predikant. Alsof het werk van een lekenprediker een noodgreep zou zijn om de gaten te vullen, en deze niet meer nodig is zodra de gemeente weer een eigen predikant heeft. Dit is niet de visie die onze kerk wil uitdragen en we gaan daarom in de cursus ook uit van een grote waardering van de lekenprediker die op eigen wijze bijdraagt aan de opbouw en bloei van een gemeente.

In een artikel over de rol van de lekenprediker schrijft ds. Stefan Gradl hierover het volgende:

“Lekenpredikers vervangen predikanten niet, ze vullen ze aan. Predikanten zijn een vrij homogene groep: ze zijn allemaal academici, ze hebben allemaal min of meer dezelfde studie achter de rug, ze zijn geschoold in dezelfde manieren van Bijbeluitleg. De meerwaarde van lekenpredikers is dat zij hún levenswereld en hún ervaringen inbrengen en daardoor soms een andere insteek hebben dan de vaktheologen. (...) Het gaat niet om een minachting van deskundigheid en vakkennis, maar om aanvullende per-



spectieven en andere levenservaringen die voor de gemeente verrijkend kunnen zijn en die de verkondiging door de vaktheologen niet vervangen, maar aanvullen.”

Lekenpredikers zijn dus waardevol voor de levende kerk en brengen hun eigen ervaringen, inzichten en talenten mee in hun dienst aan het Woord. Dat is ook het uitgangspunt van de nieuwe cursus die aangeboden wordt aan iedereen die geïnteresseerd is in het voorgaan in een viering.

Veelzijdig

De cursus is zo opgebouwd dat in een kort tijdsbestek van tien bijeenkomsten de cursist inzicht krijgt in de fundamentele aspecten van het leiden van een kerkdienst. Het gaat dan

in grote lijnen om basiskennis van de Bijbel, de structuur van de kerk, de rol van de lekenprediker, het maken van een preek, de liturgie en pastoraat. Tijdens de cursus wordt ook veel aandacht besteed aan persoonlijke geloofsontwikkeling en is er veel ruimte voor gesprekken en het delen van ervaringen. Tegelijk leggen we de nadruk op het versterken van bepaalde vaardigheden, zoals spreken in het openbaar en het opstellen van een helder betoog. Kortom, de cursus is zeer veelzijdig, vraagt een grote inzet van de cursist en biedt voldoende handvaten om voor te gaan in een protestantse viering.

De cursus staat ook open voor mensen die misschien niet meteen willen voorgaan, maar die wel een bredere kennis van kerk en eredienst willen verwerven. Ook meegenomen is dat de cursus gratis wordt aangeboden door de VPKB.

De bijeenkomsten vinden plaats op woensdagmiddag van 14.00 - 18.00 uur in de Faculteit voor Protestantse Theologie en Religiestudies (FPTR) te Brussel. Zie het schema hieronder.

Voor alle informatie en opgave:

Arjan Knop – vormingswerker VPKB
Email: apknop@hotmail.com
Tel.: 0495 93 48 46

Programma bijeenkomsten:

18 september 2024	Inleiding
25 september	Wat is een kerk? Over de structuur van de VPKB
9 oktober	Liturgie
23 oktober	Homiletiek / Hoe maak je een preek?
6 november	Presentietheorie
20 november	Ontstaan en achtergrond van de Bijbel
4 december	Bijbelse hoofdlijnen
18 december	Bijbel in de eredienst. Welke hulpmiddelen zijn er?
8 januari 2025	Extra bijeenkomst
22 januari	Presentatie eindopdracht

Evangelist Frans De Coster

In het onvolprezen boek: “1883-1983 - een Eeuw SILO” van dhr. A. de Raaf staat op pagina 136 een lijst van de voorgangers van de Silo-gemeente; die lijst begint bij Evangelist F. Chrispeels per 1 januari 1895. Maar Felix Chrispeels was al werkzaam onder de vleugels van de Hollandsch-Vlaamsche gemeente in Brussel vanaf het prilste begin 1883. Dat deed hij samen met studenten uit de eerste periode van de Vlaamsche Opleidingsschool van ds. Nicolaas de Jonge (1875 - 1886).

Tijdens die periode waarin F. Chrispeels als evangelist werkte, zette ook studenten en prille evangelisten zich vaak in, rond en in de gemeente.

Uit de tweede periode (1900-1911) kennen wij enkele kwekelingen, (studenten aan de Opleidingsschool van N. De Jonge) bij name, omdat zij uit de Silo-kring zelf kwamen. Ik noem ze in de volgorde die prof. dr. W. Lutjeharms in zijn werk over deze opleidingsscholen weerhield (pag. 39 tot en met pag. 46): Michel Gerard Willems, Auguste Parmentier, ... , Arthur Emile Vercausse, ... Jaak Frans Decoster, ... , totaal 11 kwekelingen samen.

In “Silo vereeniging NA 50 JAAR 1874 - 10 mei 1924” een uitgave uit 1925 van deze vereniging, lees ik op pagina 12 met als hoofding: “Oud- leerlingen der opleidingsschool”, onder nummer “17 F. de Coster, vroeger evangelist, thans in maatschappelijke betrekking, werkt mede in zijn vrije uren.”

De datum van (10 mei 1874) is de datum van de “Intrede van ds. de Jonge



als predikant in de Hollandsch-Vlaamsche gemeente van Brussel”

In “MEDEDELINGEN uit het werk der Stads-Evangelisatie in Brussel en der Lands-Evangelisatie in Vlaanderen 1912”, lees ik dan op pag.7:

OVERZICHT
VAN ONS EVANGELISATIE-WERK

I. BRABANT

1. In Laken (met dat korte zinnetje): Een bijpost van Silo is het werk der **Barak** in een buitenwijk van Laken. Evangelist: dhr. F. Decoster, die ook Hal bewerkt.

Nu kende ik zijn zoon, Herman Decoster, vriend van mijn vader beide oud “Siloïet”.

Ik weet dat vader Decoster heel wat brave romannetjes schreef over de eigen ervaring, waarvan er in menig gezin uit Silo exemplaren rond slingerden, zo ook bij ons thuis. Toen kwam bij mij de gedachte op waarom niet eens een biografietje van een kleiner garnaal uit de evangelistenreeks van de beginjaren van de twintigste eeuw? Vandaar iets meer over Jaak Frans Decoster die als Frans Decoster door het leven ging. - Decoster soms geschreven als De Coster (De Koster)

Toeval wil dat er vorig jaar een artikel verscheen van de hand van R.P.M. Rhoen met wie ik een correspondentie voerde over Frans Decoster met als titel:

“Een kiekje van Frans Decoster (1885-1962)” bij de Stichting De Zilver Ka-

mer Zeist (NL.). Zo leeft onze Frans Decoster weer, minstens een zomer-Ring lang.

Jaak Frans Decoster werd geboren op 26 augustus 1885, in Wilese bij Leuven. In het doopregister van de Sint-Martinus parochie te Wilese staat hij vermeld als Jacobus Franciscus. Hij was dus van Rooms Katholieke huize, maar door het evangelisatiewerk van Silo-Laken daar lid geworden.

Familienaam vader Decoster en moeder Marissens (ook Morissens of Maurissen).

Onze Frans Decoster stamde uit een boerengezin met minstens 14 kinderen, waarvan meerderen jong overleden waren, maar ook zijn moeder verloor hij toen hij pas zes jaar oud was. Als veertienjarige stond hij al vroeg alleen in het leven en moest in eigen onderhoud voorzien. Zo vond hij werk bij een bakker in Brussel. Zelf gaf hij in een interview in 1925 toe: “Van een zonnige jeugd kan ik dus niet spreken.” (bij de citaten was het artikel van R.P.M. Rhoen mij zeer nuttig)

In de eerste jaren van de twintigste eeuw doen zich voor hem grote veranderingen voor. Hij komt tot het geloof in Silo-Laken en zet zich al gauw in, binnen de gemeente. Bij het openen van de tweede opleidingsschool schrijft hij zich in, het is dan 1905 en wordt er “kwekeling”. Vandaag spreken wij van een student; hij is dan net 20 jaar.

Klein detail in 1905 zit daar ook J. de Boevé, die de onderwijzers opleiding in Nederland op de Klokkenberg bij Nijmegen genoten had en medewerker is, als onderwijzer. Niet te vergeten dat de studenten die er volwassenvorming volgen geen vooropleiding of algemene vorming hadden.

Lieve lezers u kent mijn problemen met het slordig bijhouden van de namen.

J. de Bouvée of de Bouvé(e), kan J.-B. de Bouvé zijn en dan zou hij als onderwijzer ook tijdelijk de Silo-school gediend hebben onder mijn grootvader Michel Gerard Willems, die om onderwijzer te worden de toenmalige middenjury deed en zo zijn onderwijzersdiploma behaalde. Maar het verhaal wordt nog sterker! J.-B. de Bouvé zou dan de schoonbroer van onze Jaak-Frans Decoster worden! (over deze Jean-Baptiste de Bouvé(e) later meer).

Onze Frans Decoster trouwde in de Silo-gemeente Brussel/Laken (naar het kerkregister) op 25 februari 1911 met Suzanne de Boevé. Hier in het register staat Frans Decoster als Jaak Frans Dekoster ingeschreven.

Dr. W. Lutjeharms schrijft over Frans Decoster (Vlaamse opleidingsschool pag.40): "... dat hij wel een van de bekwaamste kwekelingen van de school was. Er werd op 10 december 1908 nadrukkelijk vastgesteld dat hij na zijn drie jaar studie, deze 'met lof' was geslaagd. Hij behoefde de extra lessen van Chrispeels in 1909 voor

een eventueel kerkelijk examen niet te volgen "Decoster kent die stof al". Maar Lutjeharms concludeert: "Toch is uit hem geen blijvend evangelist of predikant geworden."

Zijn opleiding deed hij dus in Vilvoorde.

In een oud doktershuis in de Vlaanderenstraat nr. 37. Ds. Laan trok er in en runde er de school en het internaat met zijn gezin. Het Internaat kwam in een nieuwe vleugel terecht, en in de tuin verrees een kapel.

"Vier kwekelingen (Decoster, Blommaert, Dedecker, Leclercq) richtten een jongelingsvereniging "het Mossterdzaad" op." Verder waren zij voortdurend in het gemeentelven ingeschakeld, ..." schrijft Lutjeharms nog.

Tot aan de Eerste Wereldoorlog noemt W. Lutjeharms hem hulpevangelist van de Barak (een bijpost van Silo-Laken); maar hij werkte vooral als colporteur.

Maar er is Barak en Barak!

Silo Laken zelf heeft na de tent, een houten barak gehuurd van 19 oktober 1883 tot deze vervangen werd door een stenen gebouw dat in 1892 werd ingewijd als de "Silokapel".

En Frans Decoster werkt - in zijn Barak ... - tussen 1908 en 1914 - d.w.z. ...

Wordt vervolgd.

Willy Willems



DE RING

Maandblad van de Protestantse Kerk (VPKB) aan de Noord- en Westring rond Brussel

VERSCHIJNT MAANDELIJKS, BEHALVE IN AUGUSTUS

45^e JAARGANG - NUMMER 11 - JULI-AUGUSTUS 2024



PB-PP | B-2/3471
BELGIE(N) - BELGIQUE

Erkenningnummer

P 602685

AFGIFTEKANTOOR:

1800 VILVOORDE 1

**PROTESTANTSE KERK
IN VILVOORDE**

WILLIAM TYNDALE - SILO

Parking, Rondeweg, 3 (b. 01)

1800 Vilvoorde

02 251 39 45

www.protestantsekerkvilvoorde.be

KERKDIENTEN

's Zondags om 10 uur,
gelijktijdig zondagsschool

Richtbijdrage voor 1 jaar De Ring: € 15,00

CONSULENT

Harry Synnaghel

SECRETARIAAT

secretariaat.wtskerk@gmail.com

GIFTEN EN BIJDAGEN

IBAN: BE53 0010 3654 7353

BIC: GEBABEBB

t.n.v. Protestantse Kerk WTS, Vilvoorde

Diaconie William Tyndale - Silo

BE64 0013 3849 8552

V.U.: Michel de Jonge,

Verbindingsstraat 50, 1800 Vilvoorde