

# DE RING

N°10 - JUNI 2024



Photo by Nils Schürmer on Unsplash

## In het huis van mijn Vader zijn vele verblijven

(Johannes 14: 2a, Naardens Bijbel)

*Jezus en zijn discipelen vierden het Laatste Avondmaal in de bovenzaal van een huis (Lucas 22: 12). We moeten ons dit gebouw voorstellen als een soort herenhuis ("oikia" in het Grieks, zie Lucas 22: 10); het was zeker geen gewone kleine privéwoning ("oikos" in het Grieks).*

Tijdens het Laatste Avondmaal gebruikte Jezus het beeld van de hemel als een huis met vele verblijven<sup>1</sup> of woonruimten. Welk gebouw had Jezus in gedachten toen Hij dit beeld van de hemel gebruikte? Een groot herenhuis met meerdere kamers, zoals het gebouw waar zij op dat ogenblik de maaltijd hielden? Hoe zouden zijn toehoorders de metafoor voor de hemel hebben begrepen, die suggereerde dat er duizenden en duizenden afzonderlijke verblijven in Gods herenhuis ("oikia", zie Johannes 14: 2) waren? Ten eerste moeten wij onderlijnen dat Jezus uitblonk in het gebruik van visuele voorstellingen: Jezus greep terug op bekende beroepen zoals op een timmerman om een splinter te vergelijken met een balk (Matth. 7: 3-4), op landelijke tafereel zoals "de vogels in de lucht" (Matth. 6: 26) en "de lelies in het veld" (Matth. 6: 28), en op stedelijke beelden zoals "het goud van de tempel" (Matth. 23: 16-17) en "witgepleisterde graven" (Matth. 23: 27).

Als Jezus zei dat het leven in de hemel is als een huis met vele verblijven, had Jezus dan een specifiek referentiekader in gedachten? Een beeld waar elk gezin een eigen verblijf zal hebben in het huis

van en onder toezicht van onze hemelse Vader?

Dankzij de archeologie weten we dat in de tijd van Jezus gewone gezinnen vaak huizen bewoonden in een zeer unieke stijl die "insula" wordt genoemd; een bouwstijl die in het hele Romeinse Rijk gekend was. Deze huizen bestonden uit een grote centrale binnenplaats met aan alle zijden kleine verblijven die slechts uit enkele kamers bestonden. Indien nodig kon de insula gemakkelijk worden uitgebreid door steeds meer verblijven aan de binnenplaats toe te voegen. De binnenplaats bleef nog steeds de huise-lijke ruimte domineren, ook na eventuele uitbreidingen. Elke familie woonde in een klein verblijf en deelde de binnenplaats met andere families of verwanten. Een insula was dus een meergezinswoning. Naast verblijven kon een insula eventueel ook bijkomende ruimten hebben zoals opslagplaatsen, werkplaatsen en stallen. Deze bouwstijl was typerend voor de meeste huizen in Kafarnaüm uit de eerste eeuw.<sup>2</sup> Archeologie heeft aangetoond dat het "huis van Petrus"<sup>3</sup> in Kafarnaüm uit ten minste drie verblijven en verschillende andere ruimten bestond. Ook de ruïnes van de insula in Chorazin



Huis, Museumpark Orientalis, Nijmegen.  
Zondagsschooluitstap 2013 Foto: M. de Jonge

geven aan dat er meerdere verblijven waren zodat er verschillende gezinnen in hetzelfde huis woonden.

Deze beschrijving is zeker het visuele beeld dat Jezus in gedachten had toen hij onderwees over de hemel. En omdat deze bouwstijl zo populair was in die tijd in Galilea, kon Jezus ervan uitgaan dat zijn toehoorders zijn referentiekader gemakkelijk konden begrijpen. Iedereen aan de maaltijd kende en had ervaring met deze stijl van wonen. Het was zeker geen luxe: het bood onderdak aan de gewone mensen van die tijd. Maar het was een thuis! Het vertegenwoordigde de hechte, ondersteunende en liefhebbende families die samen aten, werkten, speelden en aanbaden. In dit opzicht diende het als het ideale beeld van de hemel dat Jezus wilde overbrengen: een eeuwigdurende tijd waarin moeder en vader, grootouders, broers en zusters met hun partners en kinderen, ooms, tantes en neven en nichten allemaal samen waren, en dat alles goed was in de wereld.

Wonderbaarlijk genoeg zijn wij dankzij de archeologie na al die eeuwen in staat om dezelfde metafoor te "zien" dat Jezus tweeduizend jaar geleden gebruikte, en bijna net zo duidelijk zoals zijn toehoorders het toen zagen. Jezus was ongelooflijk goed in communiceren, en Hij maakte ons daardoor duidelijk dat de hemel een thuis is, een verzorgende, liefdevolle, vreugdevolle, ondersteunende familie die samenleeft in de aanwezigheid van haar hoofd, onze liefhebbende Vader.

Jezus was ook een meester in subtiliteit: aangezien gezin en huis voor Jezus een beeld van de hemel waren geworden, zou het kunnen zijn dat Hij ons, zijn volgelingen, opriep (of gewoon van ons veronderstelde) dat ook onze huizen en gezinnen net zo goed en gemakkelijk gebruikt kunnen of moeten worden als een beeld van de hemel?

*Ds. Harry Sinnaghel*

1) In de NBG21 vertaling wordt het Griekse woord "moné" vertaald als "kamer", maar "moné" is een kleine woonruimte bestaande uit enkele kamers.

2) Om de vele inwoners van steden te huisvesten, hadden de steden van het Romeinse Rijk insulae met verschillende verdiepingen. Deze gebouwen waren een soort huurkazerne met winkels op de begane grond en kleine verblijven op de bovenverdiepingen. Aan de voet van de Capitolijnse heuvel in Rome bijvoorbeeld bevinden zich de overblijfselen van een insula met meerdere verdiepingen. Maar in dorpen zoals Kafarnaüm hadden de insulae geen verdiepingen. Jezus verwees dus naar de insulae in de dorpen vanwaar Hij en de discipelen vandaan kwamen.

3) Het "huis van Petrus" in Kafarnaüm wordt soms ook de "sacra insula" (de "heilige insula") genoemd.



## Uit de kerkenraad

Onze laatste vergadering was op 7 mei. De afgelopen diensten en activiteiten werden overlopen: o.a. het bezoek van onze zuster-gemeente Fontaine-l'Evêque en de herdenkingsdienst voor het 25 jaar samengaan van de Silo gemeente met de William Tyndale gemeente en 15 jaar kerkdiensten in het Tuchthuis.

Hartelijk dank aan allen die zich voor deze activiteiten ingezet hebben.

Noteert u alvast volgende datum voor onze **spaghettibar** in uw agenda: **vrijdag 11 oktober en zaterdag 12 oktober a.s.**

Volgende vergadering van de kerkenraad is op woensdag 5 juni.

## Pastoraat

Yvette Van Daele werd jammer genoeg opnieuw opgenomen in het ziekenhuis. We wensen haar en haar familie veel sterkte toe.

Anneke Kennis moest een tijdje naar het ziekenhuis. Gelukkig is zij ondertussen weer thuis en aan de betere hand. We wensen haar nog veel sterkte bij het verdere herstel.

Ook Elvis Antwi wensen we nog een verder voorspoedig herstel toe alsook nog veel moed en sterkte aan de familie.

## Tweede collecte

### Op 2 juni voor lucht-havenpastoraat

De bijdragen zullen besteed worden aan het onderhoud van de kapellen en het verder uitbouwen van de aalmoezeniersdienst.



### Op 7 juli voor het PSC Brussel

Het Protestants Sociaal Centrum heeft tot doel hulp te verlenen, in de geest van het Evangelie, onder alle vormen, aan alle personen die beroep doen op haar diensten ongeacht hun politieke, religieuze of filosofische overtuiging, hun cultuur, ras of seksuele geaardheid. De vereniging verleent opvang en hulp.

## Bezoek Fontaine-l'Evêque

Op zondag 21 april verwelkomden we onze zuster-gemeente, Fontaine-l'Evêque, met open armen in Vilvoorde voor een gezellige samenkomst. De dag begon met een inspirerende eredienst, geleid door zowel ds. Willems als ds. Schümmer, waarbij beide gemeenschappen samenkwamen in gebed en lofprijzing.

Na de dienst kregen we allemaal een prachtige bladwijzer (ontworpen door de vrouw van ds. Schümmer) en een boekje met bemoedigende teksten "Au jardin du réconfort".

Het kerkkoor van onze zuster-gemeente vulde de koffiezaal met prachtige liederen in afwachting van het middagmaal.



De geur van heerlijk stoof-vlees met rijst werd door de lucht verspreid, terwijl de gemeente-

leden plaats namen aan de tafels voor een heerlijke lunch. Het delen van voedsel bracht alle aanwezigen nog dichter bij elkaar, terwijl de gesprekken en het gelach de ruimte vulden.

Na het eten leidde Paul Hulpiau, als gids, de groep door het prachtige domein "Drie Fonteinen". De natuurlijke schoonheid en de rustige omgeving vormden een perfecte setting voor verdere gesprekken en het delen van ervaringen.

Bij terugkeer in de kerk werd het bezoek afgesloten met koffie/thee en een stuk cake, waarbij we de tijd namen om na te praten en herinneringen te koesteren aan een dag vol warmte, vriendschap en verbondenheid.

Dit samenkomen tussen beide gemeenschappen zal zeker herinnerd worden als een dag van diepe gemeenschap en vreugdevolle verbroedering, waarbij de grenzen tussen de gemeenschappen vervaagden.

*Mariëtte Duplessis*



ALLE KERKDIENSTEN BEGINNEN OM 10 UUR  
TENZIJ ANDERS WORDT AANGEGEVEN

# KERKDIENSTEN

## ZONDAG 2 JUNI

Ds. Gertjan Bikker  
Viering Heilig Avondmaal  
Extra collecte: Luchthavenpastoraat

## ZONDAG 9 JUNI

Dhr. Bernd Hirschfeldt  
(proponent Brussel en omgeving)

## ZONDAG 16 JUNI

Ds. Ina Koeman

## ZONDAG 23 JUNI

Mevr. Helen Blow  
(lekenprediker)

## ZONDAG 30 JUNI

Dhr. Jimmy Remmery  
(lekenprediker)

## ZONDAG 7 JULI

Dhr. Frank Pouliart  
(lekenprediker)  
Extra collecte: PSC Brussel (opgelet: Geen Heilig Avondmaal)

⇒ TOELICHTING EXTRA COLLECTES OP BLZ 4

AGENDA

# DEZE MAAND

## JUNI

Woensdag 5 10.00 uur Open Huis / Museum  
19.30 uur Kerkenraad

Woensdag 12 10.00 uur Open Huis / Museum  
19.30 uur District

Woensdag 19 10.00 uur Open Huis / Museum

Woensdag 26 10.00 uur Open Huis / Museum

## JULI

Woensdag 3 10.00 uur Open Huis / Museum

*Kijk ook steeds voor info en agenda  
op onze site  
[www.protestantsekerk.vilvoorde.be](http://www.protestantsekerk.vilvoorde.be)  
en onze FBpagina: Protestantse Kerk in Vilvoorde William Tyndale-Silo.*

find us on **facebook**

# VAN H♥ORTE Gefeliciteerd!

## Proficiat aan de jarigen van juni

02 Eline EGTER-VAN WISSEKERKE  
03 Tini ROUKEMA  
09 Diane BERARDIS  
21 Michel DE JONGE

26 Dina SENOLINGGI  
26 Juliette STUERBOUT  
29 Rose MOGONTA  
30 Pierre DE SCHRIJVER



## Herdenkingsdienst 28 april

Op zondag 28 april vierden wij 25 jaar samengaan van onze beide gemeenten William Tyndale in Vilvoorde en de Silokerk in Laken. Die nieuwe gemeente kreeg de naam Protestantse kerk William Tyndale-Silo (WTS). Tijdens deze viering kwam ook de eerste eredienst in het Tuchthuis - gebouw van 15 jaar geleden aan bod.



Een feestelijke eredienst geleid door ds. Dick Würsten. Het werd een dienst met liederen en teksten uit het verleden. Na de dienst werd een receptie aangeboden door de museumwerkgroep. Tijdens dat receptiemoment werd er een mooie PowerPointpresentatie gebracht door dhr. Rudi de Jonge. Er waren herinneringen vanuit beide gemeenten.

Ds. Willy Willems nam het woord tijdens de receptie vanuit de museumwerkgroep en beloofde een ieder bij vertrek dat zij een klein geschenkje kregen ter herinnering aan deze dag en namens de werkgroep van het museum. Omdat ds. Würsten op pensioen ging werd hij bedacht met een presentje.

Na deze dag mogen we terugzien op een fijn moment in en met de gemeente.

Anneke Vercauysse



## Na de herdenking van 25 jaar William Tyndale - Silo

Wij vierden op zondag, 28 april 2024, dat de William Tyndale gemeente en de Silo gemeente uit Laken, vijftienvijf jaar samengaan in Vilvoorde. Een feestelijk gebeuren met een eredienst vol herinneringen, ook in de liederen met o.a. teksten als van dhr. J-B.Mathysen.

Op de liturgie stond een tekst van ds. Nicolaas de Jonge:

**“Een evangelisatie beginnen is niet zo moeilijk, maar ze voortzetten en volhouden is zeer lastig.”**

Die uitspraak uit de tachtiger jaren van de 19de eeuw bevestigt zich meer dan eens door de geschiedenis van het evangelisatiewerk heen. Moeizaam gestichte gemeenten hebben al lang hun deuren gesloten en het herhaalt zich nog tot in onze 21ste eeuw.

Anderen initiatieven hielden al meer dan 200 jaar vol. Een samengaan van oude gemeenten is daarbij één van de mogelijkheden. Dat gebeurde in 1998 met onze William Tyndale gemeente en die van Silo-Laken tot de “WTS”-gemeente.

De Silo-vereniging of de Stads- en Lands evangelisatie heeft zo door haar werk tussen de grote steden in, waar de Protestantse kerken vaak van buitenlands signatuur waren, gemeenten door heel Vlaanderen gesticht.

De evangelisatie van de Silo-vereniging stichtte alleen in het Brusselse zelf al meerdere gemeenten.

Silo-Laken en William Tyndale zijn daar voorbeelden van, terwijl we wel moeten onderlijnen dat in Vilvoorde de Methodistische Conferentie de gemeente jarenlang bediende. Wij hebben het vroeger in eerdere bijdragen in De Ring al gelezen. Toch blijven er vele getuigenissen die onze geschiedenis verrijken. We mogen ze niet vergeten, zelfs niet als er maar twee van de vijf zijn overgebleven.

In “Na 50 jaar Silo-vereniging (“Stads- en Landsevangalisatie”)” lees ik op pag.10:

*“1883 16 Maart – Eenige broeders vergaderen bij Ds. de Jonge aan huis tot bespreking der vraag, eene Evangelisatie in Laken te beginnen.*

*3 Mei – Hemelvaartsdag. Opening der tent “Silo” in Laken.”*

Zo staat ds. Nicolaas de Jonge - die in 1874 in Brussel als predikant begon op 10 mei - met hart en ziel in de Evangelisatie. Hij had daarin zijn roeping gevonden, wat nog versterkt werd door de evangelisatie van Engelse gelovigen op de Wereldtentoonstelling van 1880. Ds. N. de Jonge vertaalde daar de Engelse sprekers, maar ervoer er ook de kracht van deze beweging. Hij zou als motto de opdracht samenvatten door te stellen dat, Vlaanderen Vlaams wilde horen en de Vlamingen er hun roeping in moesten vinden. Wat ook gebeurde!

Naast de inzet van deze mensen en hun wilskracht, wil de realiteit ook wel eens tegenzitten. Heel wat gemeenten of initiatieven van het evangelisatiewerk zagen zich geen tweehonderd jaar schrijven. Noem het crisis, of maak er een uitdaging van, met de gedachte dat zoveel andere initiatieven door een dal gingen niet om te verdwijnen, wel om weer op te staan. De volgende berg wordt misschien hoger!

Herdenken is eigenlijk een blik op het verleden werpen, steeds om er ook iets uit te leren of van te onthouden. In ons verleden zitten de wortels van ons heden en van onze toekomst.

Voor het Silo-werk in en rond Brussel hebben we verdwijners:

- Bethel – Etterbeek  
1880 - tot in 1903
- Bethel 2 – Schaarbeek  
1900 - tot in de vijftiger jaren, voor Expo 58.
- Bethlehem – Anderlecht  
1889 - tot in 2023

Dat hebben andere kerkgemeenschappen in het Brusselse ook gekend.

Maar hoe begon het, wat hebben onze voorgangers ons achtergelaten?

In de buurt van de toenmalige Wereldtentoonstelling van 1880 zette ds. de Jonge het werk van de Engelsen verder in de van hun overgenomen tent.

Daar ligt in 1880 het begin van de Bethelgemeente in Etterbeek, die uiteindelijk officieel opgeheven werd in 1903.

Schaarbeek ziet het ontstaan van een gemeente in 1900 en zal de naam van Bethel opnieuw dragen. Deze gemeente wordt later overgelaten aan de BEZ de Belgische Evangelische Zending (van het gezin van Ralf Norton). Door het verlies van hun kerkruimte die in de jaren vijftig moest plaatsmaken voor de Noord-Zuid-verbinding (spoorweg) veranderden de verantwoordelijken en doofde deze Silo-post uit, of werd deels opgenomen in de nieuwe B.E.Z.-gemeenschap.

Anderlecht-Bethlehem had een langer bestaan en werd pas vorig jaar definitief opgeheven.

Bij het nagaan van deze realiteit moeten wij - naast de gestichte en verdwenen of nog bestaande gemeenten - oog hebben voor het werk rond deze gemeenten. Soms ontstonden er andere naburige ontmoetingsplaatsen waar het gemeentewerk werd uitgebreid en versterkt.

Mooi voorbeeld in de periode van Ds. A.J. Pieters. Eigenlijk in de bijna volle vijftig jaar van de vorige eeuw, wanneer Vilvoorde in haar Methodistische periode een post had in Machelen, waar een bloeiende kleine gemeenschap zeer actief bezig was. Terwijl o.a. de Machelaars zelf slechts voor de erediensten naar Vilvoorde kwamen. Een echte gemeente mag het niet heten, een levende en actieve gemeenschap was het wel.

In het zomernummer zo'n verhaal rond een figuur, uit Silo-Laken, en werkzaam op eigen kracht niet ver van Vilvoorde.

Willy Willems



# DE RING

Maandblad van de Protestantse Kerk (VPKB) aan de Noord- en Westring rond Brussel

VERSCHIJNT MAANDELIJKS, BEHALVE IN AUGUSTUS  
45<sup>e</sup> JAARGANG - NUMMER 10 - JUNI 2024



PB-PP|B-2/3471  
BELGIE(N)-BELGIQUE

**Erkenningnummer**

**P 602685**

AFGIFTEKANTOOR:

1800 VILVOORDE 1

**PROTESTANTSE KERK  
IN VILVOORDE**

**WILLIAM TYNDALE - SILO**  
Parking, Rondeweg, 3 (b. 01)  
1800 Vilvoorde  
02 251 39 45  
[www.protestantsekerkvilvoorde.be](http://www.protestantsekerkvilvoorde.be)

**KERKDIENTEN**  
's Zondags om 10 uur,  
gelijktijdig zondagsschool

Richtbijdrage voor 1 jaar De Ring: € 15,00

**CONSULENT**  
Harry Synnaghel

**SECRETARIAAT**  
[secretariaat.wtskerk@gmail.com](mailto:secretariaat.wtskerk@gmail.com)

**GIFTEN EN BIJDAGEN**  
IBAN: BE53 0010 3654 7353  
BIC: GEBABEBB  
t.n.v. Protestantse Kerk WTS, Vilvoorde

**Diaconie William Tyndale - Silo**  
BE64 0013 3849 8552

**V.U.: Michel de Jonge,**  
Verbindingsstraat 50, 1800 Vilvoorde