

DE RING

N°8 - APRIL 2024



Christus verschijnt als tuinman aan Maria Magdalena: (Noli me tangere) Ferdinand Bol ca 1640
<https://www.rijksmuseum.nl/nl/collectie/RP-T-1930-29>

Paasmeditatie

Het Paasevangelie vertelt dat op Paasmorgen Maria uit Magdala het lege graf vond. Zij verwittigde Petrus en de andere leerling, en met z'n drieën gingen zij naar het graf. Na het lege graf geïnspecteerd te hebben gingen Petrus en de andere leerling terug huiswaarts, maar Maria uit Magdala bleef aan het graf verder treuren en wenen. Dan ontmoette zij de Opgestane; die zij eerst als tuinman aanzag. Na de ontmoeting vervolgt de evangelist met de volgende zin:

“Maria uit Magdala ging naar de leerlingen en zei tegen hen: ‘Ik heb de Heer gezien!’” (Johannes 20: 18a).

Kunnen wij dat ook zeggen, dat wij de Heer gezien hebben? Kunnen wij de Heer zien? Kunnen wij God zien? Hoe kunnen wij God zien?

De Frans-Joodse filosoof Emmanuel Levinas (1906-1995) heeft een mooie invulling van deze vragen. In Genesis 1: 27 lezen wij dat de mens geschapen is naar het beeld van God. Zoals we trekken van de ouders in het gelaat van hun kinderen kunnen zien, zo kunnen wij God zien in het gelaat van de ander. Dit is een schitterend beeld: God zien in het gelaat van de ander.

En Levinas gaat verder: “mens zijn” betekent verantwoordelijk zijn voor de ander. Ademen, eten, lezen, reizen en werken heeft op zichzelf geen zin; dat alles verkrijgt zin in de verantwoordelijkheid van de mens ten aanzien van de medemens. Levinas vertrekt van de ervaring die ik heb met het gelaat van de ander: het “ik” is geroepen door en is verantwoordelijk voor de ander. Ik ben een antwoord verschuldigd aan het

appèl dat afkomt van die ander. Het broze gelaat van de ander roept mij op tot concrete medemenselijkheid. Ik word dus opgeroepen tot een leven in diaconie, in dienst van de medemens. De medemens maakt mij verantwoordelijk, ik ben onderworpen aan de ander en ik ben de ander toegewijd. Ik groei door mijn medemens, en de medemens is de spiegel die mij laat zien wie ik ben.

Ik ben ik, niet door mijn denken, mijn bewustzijn en mijn kennis, maar op de eerste plaats door mijn geroepen-zijn tot verantwoordelijkheid ten aanzien van de ander, mijn medemens.

Levinas brengt nog een ander idee naar boven: het “ik” is geroepen door de ander. Dit wil zeggen dat wij de ander niet kiezen; neen, de ander kiest ons. In plaats dat wij tussen al onze medemens een keuze maken van de naaste die wij willen helpen, is het de naaste die ons uitkiest. Men kan zichzelf niet uitnodigen; ik word door de ander uitgenodigd om mij in te zetten. Maar de



Detail van het schilderij "De opgestane Christus verschijnt aan Maria Magdalena" (1638) van Rembrandt van Rijn (1606-1669)

invulling van die taak is aan mij. Verantwoordelijkheid betekent dat ik een zekere vrijheid heb voor de invulling ervan. Indien dit niet het geval is, dan ben ik niet geroepen door de ander, maar dan zou het een bevel zijn dat ik moet opvolgen. Verantwoordelijkheid betekent ook dat ik deze uitnodiging kan negeren of afslaan. Het is volledig aan mij.

Of met andere woorden, het gebod **“Heb je naaste lief als jezelf”** (Leviticus 19: 18) heeft dus een actieve, sociale en ethische dimensie.

Maar je naaste lief hebben als jezelf, hoe doe je dat? Dat is niet gemakkelijk, omdat je naaste anders is: het gelaat van de ander drukt onmiddellijk zijn andersheid uit. En anders kan zijn: andere cultuur, andere religie, ander ras, andere seksuele geaardheid, enz. Maar

eens we God in het gelaat van de ander zien, is het gemakkelijker de naaste lief te hebben, en onze verantwoordelijkheid te nemen tegenover de naaste.

En dan kunnen wij zeggen als Maria uit Magdala in het Paasevangelie: “Ik heb de Heer gezien!”. Dan is het Pasen in ons, dan staan wij zelf op uit de dood: onze opstanding uit een dood leven, klaar om mens te zijn.

Ds. Harry Sinnaghel



Uit de kerkenraad

De kerkenraad vergaderde op 13 maart. De diensten van de vorige maand werden overlopen. De geplande jaarvergadering kwam ook aan bod in onze maandelijkse vergadering. We maakten afspraken over de diensten in de Stille Week, over het paasontbijt en de Paasdienst met avondmaal.

Het programma voor het bezoek van onze zuster gemeente Fontaine-l'Évêque op zondag 21 april a.s. werd besproken en gefinaliseerd.

Volgende kerkenraadsvergadering is op donderdag 4 april a.s. om 19u30.

Pastoraat

Wij wensen YVETTE VAN DAELE veel beterschap en sterkte bij de onderzoeken die nog moeten gebeuren.

ROBERT BOELPIJP werd geopereerd, maar is terug thuis om daar verder te herstellen. We wensen hem eveneens veel beterschap.

Ook ELVIS ANTWI moest even naar het ziekenhuis voor een ingreep, maar is ondertussen terug thuis. We wensen hem een spoedig herstel.

BARBARA, de vrouw van YVES VERCRUYSSSE, revalideert verder in Pellenberg. We wensen haar veel moed en sterkte toe.

We bidden voor mensen aan huis gebonden en onze zieken en houden elkaar vast in nabijheid, vertrouwend op Gods liefde voor ons allen.

Museum

Het museum is aan wat modernisering toe en dat brengt kosten met zich mee. Het is onnodig u te zeggen dat daarbij centjes nodig zijn.

Daarom deze oproep.

Een lidmaatschap bedraagt 5€ per maand ofwel 60€ per jaar.

Dan kan overgeschreven worden op bankrekening:

BE23 7507 0946 1091 op naam van William Tyndale Museum.

U kan nu ook telefoneren naar het secretariaat van het museum op dit GSM nummer: 0498 16 64 17. Zo kunnen u of uw vrienden plannen om eens een bezoekje aan het museum te brengen..

Bezoek zuster gemeente Fontaine-l'Évêque

Op **zondag 21 april** komt onze zuster gemeente Fontaine-l'Évêque bij ons op bezoek. We ontvangen hen met koffie / thee.

Om 10u begint dan de eredienst met Heilig Avondmaal.

Na de dienst is er een receptie en daarna bieden wij onze bezoekers een lunch aan.

Rond 14u vertrekken we naar domein

Drie Fontein en voor een rondleiding met gids.

Na de wandeling komen we nog even samen in de koffiezaal voor een drankje met cake. Daarna nemen we afscheid.

Wil je mee lunchen met Fontaine-l'Évêque dan is het noodzakelijk dat je je opgeeft op de lijst, die in de koffiezaal hangt

Voetstappen in het zand – Mary Stevenson



Ik droomde eens en zie
ik liep aan 't strand bij lage tij.
Ik was daar niet alleen,
want ook de Heer liep aan mijn zij.
We liepen samen het leven door,
en lieten in het zand,
een spoor van stappen; twee aan twee,
de Heer liep aan mijn hand.
Ik stopte en keek achter mij,
en zag mijn levensloop,
in tijden van geluk en vreugde,
van diepe smart en hoop.
Maar als ik het spoor goed bekeek,
zag ik langs heel de baan,
daar waar het juist het moeilijkst was,
maar één paar stappen staan.
Ik zei toen "Heer waarom dan toch?
Juist toen ik U nodig had,
juist toen ik zelf geen uitkomst zag,
op het zwaarste deel van mijn pad..."
De Heer keek toen vol liefde mij aan,
en antwoordde op mijn vragen;
"Mijn lieve kind, toen het moeilijk was,
toen heb ik jou gedragen..."

Atty Reinders-Olsder

ALLE KERKDIENTEN BEGINNEN OM 10 UUR
TENZIJ ANDERS WORDT AANGEGEVEN

KERKDIENTEN

ZONDAG 7 APRIL

Ds. Ina Koeman

ZONDAG 14 APRIL

Mevr. Helen Blow
(lekenprediker)

ZONDAG 21 APRIL

SAMEN MET ZUSTERGEMEENTE FONTAINE-L'EVÊQUE

Ds. Willy Willems en Ds. Bernard Schümmer
Viering Heilig Avondmaal
Extra collecte: Zending

ZONDAG 28 APRIL

25 JAAR SAMENGAAN SILO GEMEENTE MET WILLIAM TYNDALE GEMEENTE

Ds. Dick Wursten

ZONDAG 5 MEI

Mevr. Antoinette Panhuis
(lekenprediker)

*Kijk ook steeds voor info en agenda
op onze site*

www.protestantsekerk vilvoorde.be

en onze FBpagina: Protestantse Kerk in Vilvoorde William Tyndale-Silo.

find us on 

⇒ TOELICHTING EXTRA COLLECTES OP BLZ 9

AGENDA

DEZE MAAND

APRIL

Woensdag 03	10u - 12u	Open Huis / Museum
Donderdag 04	19u30	Kerkenraadsvergadering
Woensdag 10	10u – 12u 19u	Open Huis / Museum District ABL in WTS Vilvoorde
Dinsdag 16	20u	Vergadering Raad van Bestuur
Woensdag 17	10u – 12u	Open Huis / Museum
Zondag 21	10u	Bezoek Fontaine-l'Evêque Tienerdienst tijdens de kerkdienst
Woensdag 24	10u – 12u	Open Huis / Museum
Zondag 28	10u	Herdenkingsdienst met daarna een receptie (zie info blz. 9)

MEI

Woensdag 01	10u – 12u	Open Huis / Museum
Dinsdag 07	19u30	Kerkenraadsvergadering
Zondag 19	10u – 11u	Tienerdienst tijdens de kerkdienst

Raad van Bestuur

De voorbije weken ging de aandacht van de Raad van Bestuur vrijwel uitsluitend én begrijpelijk uit naar de voorbereidselen van de jaarvergadering, met name voor wat het cijferwerk betreft. Het blijft immers een hele opgave om onze financiën 'gezond' te houden in de huidige omstandigheden.

Maar er valt deze keer ook iets héél positiefs te melden, namelijk de realisatie van een gedenkteken ter ere van William Tyndale door Stad Vilvoorde, aan de Zennebrug in de vernieuwde Tuchthuisstraat.

Een eigen WT-S project van een kunstwerk heeft op de agenda van de RvB gestaan, maar is omwille van onder meer de hoge kost voorlopig in de koelkast beland. Het gaat om een bronzen beeld met twee artistieke vlammen dat op dezelfde plek zou komen te staan waar onze Bijbelvertaler destijds (op 6 oktober 1536) door de Leuvense inquisiteurs als ketter tot de brandstapel werd veroordeeld.

Van idee in 2015 naar uitvoering in 2024! Geduld is een schone deugd, heet zo iets dan...

De allereerste aanzet om op de historische plaats aan de Zennebrug een William Tyndale gedenkteken te plaatsen kwam namelijk van toenmalig schepen Johan Claus, rond 2015.

De museumwerkgroep William Tyndale heeft dit idee nooit losgelaten en bij de herinrichting van de Tuchthuisstraat door Stad Vilvoorde kwam dit weer naar boven. Met voldoening kunnen wij de uitwerking van dit stadsproject nu dus, sinds een paar dagen, bewonderen in de vernieuwde Tuchthuisstraat: via een letterboog in Cortenstaal uitgewerkt in dit voetpad, met onder andere twee citaten, het ene van William Tyndale zelf en het andere uit het Oude Testament, worden wij hier op een mooie, discrete manier herinnerd aan die historische gebeurtenis uit 1536.

Uit het historische materiaal dat voor dit project is aangeleverd, werd door Stad Vilvoorde uiteindelijk de volgende tekst weerhouden:

"Let there be lighte" Genesis 1:3
- Gloucestershire 1494 -
WILLIAM TYNDALE
- 6 oktober 1536 Vilvoorde -

"Lord, open the King of Englands's eyes"

Zo is na 9 jaar een droom dus alsnog in vervulling kunnen gaan. De WT-S werkgroep is blij dat, mede door hun bijdrage, Vilvoorde dit project heeft weten te realiseren.

Langs deze weg houd ik eraan om al deze medewerkers te bedanken voor hun inzet en doorzettingsvermogen.

Rudy LAROCHE
voorzitter RvB

Extra collectes

Op 21 april voor zending

Dit valt onder de COMMISSIE KERK EN WERELD. Deze coördineert het beleid m.b.t. Zending, Werelddiaconaat, Ontwikkelingssamenwerking, begroting en werkplannen. Zij onderhoudt de contacten met de partners uit het Zuiden o.a. Zuid-Afrika en Rwanda en neemt deel aan het multilateraal overleg.

VAN H♥ORTE

Proficiat aan de jarigen van april

02 Helfride WILLEMS
12 Jaap DE JONGE
20 Gifty ASSANTE
23 Chantal DEMEULDERE
28 Nadine VAN NEVEL
29 Amina MOGONTA



Museumwerkgroep

De kerkdienst van 28 april a.s. zal een HERDENKINGSDIENST zijn.

Dan gedenken wij
25 jaar samengaan van
de Silogemeente met de William Tyndale gemeente
en 15 jaar eerste kerkdienst in het Tuchthuis.

De voorganger tijdens deze herdenkingsdienst is
ds. Dick Wursten.

Na de dienst zal u een receptie aangeboden worden door de museumwerkgroep.
Tijdens de receptie worden foto's getoond uit dit verleden.

Uit het verleden van William Tyndale en Silo-Laken, sindsdien de William Tyndale-Silo gemeente en haar kapel

Herinneringen - Herdenken - Gedenken

Herdenken gebeurt vanuit data die een rol spelen in ons gemeente-zijn.

Dit jaar kunnen wij zo 25 jaar William Tyndale - Silo vieren en het feit dat wij in onze nieuwe locatie al 15 jaar kerken en samenkomen.

Wortel van onze nieuwe gemeente is een fusie. Twee vacatures bieden zich aan:

- In Silo-Laken: vanaf 30 juni 1996
- In William Tyndale Vilvoorde: vanaf 31 mei 1998.

Vacatures zeggen veel, maar gelukkig niet alles. Toch neemt Silo-Laken het initiatief om in gesprek te gaan met de William Tyndale gemeente met als vraag: om een mogelijke samenwerking te overwegen. Het predikantschap als roeping blijkt een knelpunt-beroep te zijn.

Op 29 maart 1998 vindt een eerste ontmoeting plaats in Vilvoorde. Vandaag bij de verschijning van deze Ring 26 jaar geleden.

Op 20 april van datzelfde jaar is er een eerste gezamenlijke kerkenraads-vergadering.

Een bevraging van alle leden van de William Tyndale gemeente over een

mogelijke fusie eindigt op 15 mei; net voor haar vacature van 1 juni 1998.

Op 18 juni volgt een eerste contact tussen beide Raden van Bestuur.

Na de zomer houdt Silo-Laken haar laatste dienst op zondag 20 september 1998 in haar gebouw (op de Antwerpse steenweg, waar zij sinds 3 mei 1883 aanwezig was, zodat het op 3 mei e.k. het 141 jaar geleden zal zijn).

Op 27 september, één week later, de eerste gezamenlijke kerkdienst van wat dan nog een proefperiode heet, in de William Tyndale kerk te Vilvoorde (Achter de Kijk-Uit in de Lange Molensstraat 58).

Op 14 februari 1999 geven beide gemeenten hun akkoord om samen in verdere bespreking te gaan, met als doel tot een fusie van beide gemeenten te komen.

Cruciaal moment wordt de verkiezing van een gezamenlijke kerkeraad.

Het feitelijke samengaan volgt op 21 maart van datzelfde jaar.

Deze fusie tussen de Silo-gemeente en de William Tyndale gemeente kwam nu 25 jaar geleden tot stand. Met op

25 april een dankdienst die volgt bij dit officieuze samengaan. Wat voor de nieuwe gemeente het einde van een hele periode afsluit. “Dat willen wij gedenken op zondag 28 april 2024.”

Daarna volgt de volledige procedure bij de overheid om als nieuwe gemeente wettelijk te worden erkend. Nu niet meer nationaal (federale regering) maar door de Vlaamse gemeenschap. Deze wettelijke procedure vraagt de nodige tijd.

Uiteindelijk werd William Tyndale-Silo officieel erkend als nieuwe gemeente, als “parochie William Tyndale-Silo” Vilvoorde. De standaarduitdrukking naar de Rooms Katholieke nomenclatuur die van parochies spreekt.

De Erkenningsdatum is 21 juni 2002.

Na nog wat schuiven met de predikantsplaatsen; de uiteindelijke omschrijving van het kerkelijk grondgebied; de twee Raden van Bestuur die dus één Raad worden; wordt op 27 maart 2003 een Academische zitting gehouden om dit feit te vieren.

Afgevaardigden van de burgerlijke overheden en van de eigen kerkelijke overheden zetten deze plechtigheid luister bij.

Zes jaar later alweer een feestelijk gebeuren. De nieuwe protestantse gemeente WTS-gemeente houdt bij het verlaten van het oude kerkgebouw een laatste eredienst op 10 mei 2009;

om een week later (17 mei) een eerste eredienst te houden in haar nieuwe lokalen in het “Tuchthuis” van Vilvoorde.

Toen William Tyndale als martelaar voor zijn geloof, de gevangenis van het Kasteel van Vilvoorde verliet, kon hij nooit vermoeden, dat 473 jaar later de protestanten van de WTS-gemeente in alle vrijheid hun geloof beleven en belijden in een oud geres-taureerd gevangeniscomplex. Eens zou de dichter Bredero in de XVI-de gezegd hebben: “het kan verkeren”.

Op 23 april knipt de toenmalige Burgermeester Van Asch van de stad Vilvoorde het lint door om ons toegang te verlenen tot ons nieuwe gebouw. Op zondag, 25 april 2010 volgt dan alweer een dankdienst.

25 april 1999 de fusie van twee gemeenten tot William Tyndale-Silo gemeente;

21 juni 2002 officiële erkenning door de Vlaamse gemeenschap als W.T.S.gemeente

17 mei 2009 de eerste eredienst in onze nieuwe kerkruimte in het Tuchthuis;

23 april 2010 de officiële in gebruik name van de benedenruimte van de rechtervleugel van het voorste gedeelte van het geres-taureerde Tuchthuiscomplex; onze huidige kerkruimtes.

Willy Willems

DE RING

Maandblad van de Protestantse Kerk (VPKB) aan de Noord- en Westring rond Brussel

VERSCHEIJNT MAANDELIJKS, BEHALVE IN AUGUSTUS
45^e JAARGANG - NUMMER 8 - APRIL 2024



PB-PP|B-2/3471
BELGIE(N)-BELGIQUE

Erkenningnummer

P 602685

AFGIFTEKANTOOR:

1800 VILVOORDE 1

**PROTESTANTSE KERK
IN VILVOORDE**

WILLIAM TYNDALE - SILO

Parking, Rondeweg, 3 (b. 01)

1800 Vilvoorde

02 251 39 45

www.protestantsekerkvilvoorde.be

KERKDIENTEN

's Zondags om 10 uur,
gelijktijdig zondagsschool

Richtbijdrage voor 1 jaar De Ring: € 15,00

CONSULENT

Harry Synnaghel

SECRETARIAAT

secretariaat.wtskerk@gmail.com

GIFTEN EN BIJDAGEN

IBAN: BE53 0010 3654 7353

BIC: GEBABEBB

t.n.v. Protestantse Kerk WTS, Vilvoorde

Diaconie William Tyndale - Silo

BE64 0013 3849 8552

V.U.: Michel de Jonge,

Verbindingsstraat 50, 1800 Vilvoorde