

DE RING

N°7 - MAART 2024



Zien en horen wij de nood van de ander?

Tijdens deze veertigdagen-tijd gaan we even bij onze Boeddhistische vrienden een kijkje nemen.

Dit beeldje stelt Avalokiteshvara voor. Avalokiteshvara is een bodhisattva, iemand die anderen helpt en bijstaat om het hoogste niveau van Verlichting te bereiken zodat ze toegang tot de hemel hebben. Avalokiteshvara wordt hier voorgesteld met elf hoofden en duizend armen.

De legende vertelt dat Avalokiteshvara naar de hel ging om alle ongelovigen te redden zodat zij naar de hemel konden. Tot grote ontzetting zag hij dat voor elke bekeerde en bevrijdde ongelovige, er direct een andere ongelovige zijn plaats innam. Daardoor ontdekte hij de grote mate van boosheid en wreedheid in de wereld. Door verdriet en wanhoop viel zijn hoofd in tien stukken uiteen. Amitabh, de hoogste Boeddha, plaatste de tien stukken als hoofden terug op het lichaam van Avalokiteshvara: drie rijen van drie hoofden hebben goedaardige gezichten, het tiende hoofd heeft een boos gezicht, en het elfde hoofd (het hoofd aan de top) is het hoofd van Amitabh zelf.

Avalokiteshvara wordt hier ook voorgesteld met duizend armen. Elk arm heeft een hand, en de palm van elk hand heeft een oog: het oog van barm-



hartigheid. Door het oog ziet Avalokiteshvara het lijden van de mensen. En omdat er veel lijden is en geen enkel lijden onopgemerkt mag blijven, heeft Avalokiteshvara duizend ogen en dus duizend armen nodig. Avalokiteshvara is dan ook de bodhisattva van Groot Mededogen.

Geen mens kan al het lijden in de wereld zien. Dit beeld geeft aan dat alle leed gezien is, en dat deze bodhisattva niet zal rusten voordat alle leed verdwenen is en alle mensen vrede kennen. Wat straalt dit beeld bemoeiding en troost uit!

Hetzelfde idee vinden wij in de Bijbel. God zegt tegen Mozes:

Ik heb gezien hoe ellendig mijn volk er in Egypte aan toe is, ik heb hun jammerklachten over hun onderdrukkers gehoord, ik weet hoe ze lijden.

(Exodus 3: 7)

En God geeft Mozes een opdracht:

Daarom stuur ik jou nu naar de farao: jij moet mijn volk, de Israëlieten, uit Egypte weg leiden.

(Exodus 3: 10)

Zo zijn deze oude verhalen een uitnodiging naar onszelf. Hoe zien en horen wij de nood van een ander? Avalokiteshvara die alle leed ziet en God die alle noodkreten hoort, het is een levenshouding dat wij ter harte kunnen nemen: met een open hart zien, horen, begrijpen, en doen wat een ander nodig heeft.

Ds. Harry Sinnaghel

Cover: Afbeelding genomen uit f. 14v van Haggadah voor het Pascha (de 'Gouden Haggadah'). Geschreven in het Hebreeuws.

Paginagrote miniatuur. Rechtsboven: Tiende plaag: het doden van de eerstgeborenen (Ex 12: 29-30). In de bovenste helft de engel des doods een slapende persoon op het hoofd met een zwaard. Links huilen Farao en zijn vrouw om hun dode kind. In de onderste helft van de afbeelding passeert een begrafenisstoet met in het zwart geklede rouwenden. Linksboven: De Israëlieten worden door de Farao verdreven (Exodus 12: 31-33). Rechtsboven: Het Egyptische leger zet de achtervolging in. Linksonder: De Israëlieten gaan door de Rietzee, waar de achtervolgende Egyptenaren verdrinken.

Meer informatie vind je op https://de.wikipedia.org/wiki/Goldene_Haggada



Uit de kerkenraad

De kerkenraad vergaderde op 7 februari. We overliepen de diensten van vorige maand.

De jaarvergadering van 24 maart kwam aan bod in onze maandelijkse vergadering. Het boekje met de jaarverslagen van 2023 is klaar en werd al uitgedeeld. Indien u nog geen boekje ontvangen hebt, vraag het jaarverslag dan aan Ingrid Versele. De lijst met stemgerechtigde leden en de agenda van de vergadering hangen in de koffiezaal.

Ook het bezoek van onze zustergemeente Fontaine - l'Evêque (zondag 21 april) werd besproken. De werkgroep hierrond kwam al samen en is volop bezig met de voorbereidingen.

De gezamenlijke erediensten in de stille week werden bekeken. Witte donderdag zal doorgaan in de Graanmarktkerk en Goede Vrijdag in WTS - kerk. Zondag 31 maart vieren we Pasen in de eredienst, na het paasontbijt.

Volgende kerkenraad is op woensdag 13 maart 2024.

De kerkenraad en de raad van bestuur wensen u een gezegende Paastijd toe.

*Er breekt een nieuwe morgen aan
De vrouwen zijn naar het graf gegaan
Jezus is hier niet
Hij is opgestaan!*

*Waarom is het dat u beeft?
Zie de plaats waar Hij heeft gelegen
Vertel het iedereen
Jezus leeft!*

Leo Heuvelman

Paasontbijt

Op Paaszondag, 31 maart dit jaar, is ons Paasontbijt om 8u45! U kan zich hiervoor inschrijven op de lijst in de koffiezaal.

Opgelet: winteruur verandert in zomertuur.

Pastoraat

De vrouw van YVES VERCRUYSE, BARBARA, heeft het ziekenhuis verlaten om naar het revalidatiecentrum in Pellenberg te gaan. Zij zal daar een drietal maanden verblijven om te revalideren. We wensen haar en Yves veel moed en sterkte toe.

ROBERT BOELPIJP werd eind februari opgenomen in het ziekenhuis voor een ingreep. We wensen hem een spoedig herstel.

Ook YVETTE DE SCHRIJVER – VAN DA-ELE wensen we veel beterschap.

Proficiat aan de jarigen van maart

11 Mariëtte HOLSTERS – DU PLESSIS

12 Martin KOFFI

13 Joke WILLEMS – MENKVELD

14 Bernice ANTWI

19 Brandy KOFFI

21 David EWUSI

*Villa Clementina
dankte ons voor de gift
(kerstcollecte) met een
prachtige zelf-
gemaakte
kaart.*



OPROEP

De kerkenraad van de Protestantse Kerk William Tyndale-Silo te Vilvoorde roept alle stemgerechtigde leden op tot het bijwonen van de

JAARVERGADERING op zondag 24 maart 2024

na afloop van de kerkdienst

Agenda:

1. Opening door ds. H. Sinnaghel
2. Notulist: mevr. I. Versele
3. Naamafroeping (Stemmentellers aanwijzen)
4. Goedkeuring notulen van de Jaarvergadering van 30 april 2023
5. Bespreking van de jaarverslagen 2023

Kerkenraad	Open Huis / Museumwerkgroep
Vacature	Diaconie
Zondagsschool	Raad van Bestuur
6. Raad van Bestuur

Inkomsten en uitgaven 2023
Begroting 2024
7. Bezoek zustergemeente Fontaine-l'Évêque
8. Goedkeuring van de verslagen
9. Vacature
10. Rondvraag
11. Sluiting van de vergadering door ds. H. Sinnaghel

Het jaarverslag is in de kerk beschikbaar

De lijst van stemgerechtigde leden hangt ter raadpleging in de koffiezaal

ALLE KERKDIENSTEN BEGINNEN OM 10 UUR
TENZIJ ANDERS WORDT AANGEGEVEN

KERKDIENSTEN

ZONDAG 3 MAART

Ds. Judith van Vooren
Viering Heilig Avondmaal. Extra collecte: Diaconie

ZONDAG 10 MAART

Dhr. Luc Nijs
(lekenprediker)

ZONDAG 17 MAART

Ds. Gertjan Bikker

ZONDAG 24 MAART

Ds. Harry Sinnaghel

STILLE WEEK

WITTE DONDERDAG 28 MAART: Viering in PKB (Brussel) om 20u

GOEDE VRIJDAG 29 MAART: Viering in WTS om 20u

ZONDAG 31 MAART: PAASDIENST

Opgelet: winteruur wordt zomertuur! Twee uur wordt drie uur.

Ds. Harry Sinnaghel
Viering Heilig Avondmaal. Extra collecte: Zending

ZONDAG 7 APRIL

Mevr. Kelly Keasberry
(theoloog en ziekenhuispastor in AZ Monica)

⇒ TOELICHTING EXTRA COLLECTES OP BLZ 8

AGENDA

DEZE MAAND

MAART

Woensdag 06	10u – 12u	Open Huis / Museum
Woensdag 13	10u – 12u 19u30	Open Huis / Museum Kerkenraadsvergadering
Zondag 17	10u – 11u	Tienerdienst
Woensdag 20	10u – 12u	Open Huis / Museum
Zondag 24	11u	Jaarvergadering na de eredienst
Zondag 31	8u45	Paasontbijt (zomertuur!)

APRIL

Woensdag 03	10u – 12u	Open Huis / Museum
Donderdag 04	19u30	Kerkenraadsvergadering

*Kijk ook steeds voor info en agenda
op onze site
www.protestantsekerk.vilvoorde.be
en onze FBpagina: Protestantse Kerk in
Vilvoorde William Tyndale-Silo.*

find us on **facebook**

Raad van Bestuur

Activiteiten

Buiten de klassiekers 'Nieuwjaars-receptie' op 14 januari en 'Kaas- en wijnavond' op 23 februari stond er deze eerste twee maanden van het jaar traditioneel niets speciaals op onze activiteiten-kalender.

Technische dossiers

Nu het complexe PTI-dossier (Publiek Toegankelijke Instellingen) zo goed als afgerond is, lijkt het ons een goed idee om in het kader van de brandveiliging een keertje een evacuatieoefening te houden.

Budgetten

Er is niet echt een reden of een aanleiding om het hier specifiek over onze financiële situatie te hebben, aangezien de financiën / budgetten ongetwijfeld uitvoerig aan bod zullen komen tijdens de jaarvergadering op zondag 24 maart.

Rudy LAROCHE
voorzitter RvB

Overzicht inkomsten van 11 nov. 23 t/m 11 feb. 24

Collectes:

12 nov: 143,00 / 19 nov: 84,00 / 26 nov: 109,10 / 3 dec: 130,90 / 10 dec: 108,10 / 17 dec: 127,90 / 24 dec: 100,30 / 7 jan: 100,20 / 14 jan: 25,90 / 21 jan: 67,20 / 28 jan: 76,60 / 4 febr: 84,50 / 11 febr: 116,10

Collectes voor derden:

3 dec: 56,40 (Zending) / 7 jan: 58,60 (Diaconie) / 4 febr: 59,50 (Protestantse Solidariteit)

Vrijwillige bijdragen:

18 nov: 15,00 / 20 nov: 200,00 / 21 nov: 50,00 / 4 dec: 25,00 / 10 dec: 50,00 / 18 dec: 15,00 / 27 dec: 50,00 / 3 jan: 100,00

/ 4 jan: 25,00 / 10 jan: 50,00 + 10,00 / 18 jan: 15,00 / 5 febr: 25,00 / 10 febr: 50,00

Giften:

23 dec: 20,00 / 6 jan: 100,00

Giften voor de Ring:

16 nov: 10,00 / 21 nov: 15,00 / 16 dec: 10,00 / 23 dec: 20,00 / 16 jan: 10,00

Zondagsschool:

december 2023: 60,00

Extra collectes

Op 3 maart voor Diaconie

Met de plaatselijke diaconie kan onze gemeente steun verlenen aan leden die het nodig hebben. Zo staan we elkaar ook op een materiële manier ten dienste. Uw bijdrage is van harte aanbevolen.

Op 31 maart voor zending

Dit valt onder de COMMISSIE KERK EN WERELD. Deze coördineert het beleid m.b.t. Zending, Werelddiaconaat, Ontwikkelingssamenwerking, begroting en werkplannen. Zij onderhoudt de contacten met de partners uit het Zuiden o.a. Zuid-Afrika en Rwanda en neemt deel aan het multilateraal overleg.

Museum

Onlangs waren er op zondagmorgen bezoekers voor het museum na de kerkdienst. De werkgroep is en blijft van mening dat er duidelijk gecommuniceerd werd en wordt dat er geen rondleidingen plaatsvinden na de kerkdienst op zondag. Tenzij op voorhand goedgekeurd is door de museumwerkgroep.

Namens de werkgroep

Uit het verleden van Vilvoorde, en haar William Tyndale kerk

Herinneringen - Herdenken - Gedenken

Vorige maand begonnen wij bij herdenken rond Silo-Laken.

Het herdenken van Vilvoorde ligt heel anders omdat het duidelijk om vier zich op volgende verschillende periodes gaat en omdat de figuur van William Tyndale zelf ook een rol speelt.

De eerste periode is die van de Nederlandse bezetting.

Onder het Frans bewind werd België en Nederland in 1814 door Napoleon beschouwd als één gebied: het Koninkrijk der Nederlanden. Maar de verschillen tussen het Noorden en het Zuiden waren te groot. Het zou in 1830 tot een onafhankelijkheid strijd komen. België wordt een nieuwe Staat met in 1831 een grondwet. Waarbinnen het Protestantisme erkend wordt als eredienst.

Maar een definitief einde van de spanningen en schermutselingen moet wachten op het verdrag van London van 1839 voor een definitieve internationale erkenning met vastgestelde grenzen.

Vilvoorde heeft zo haar eigen geschiedenis binnen het protestantisme in deze streken. Reeds in de zestiende eeuw was Vilvoorde met haar kasteel een uitwijkplaats voor de grotere ste-

den als Mechelen, Leuven en Brussel. Door de eeuwen heen werden hier meer dan eens troepen gekazerneerd bij de burgers. Bij de gevangenis van het kasteel denken wij aan de vele protestantse gevangenen die erlangs gingen: William Tyndale, maar eerder de monniken Hendrik Voes, Johannes Van Esschen en Lambertus uit Antwerpen, maar ook vele onbekenden die toen om hun zgn. "nieuwe geloof" er werden opgesloten. Een lijdend protestantisme!

En zoals in de zestiende eeuw heel wat geloofsgenoten in ons Kasteel belandden, vinden wij onder weliswaar andere omstandigheden nu heel wat geloofsgenoten onder de hier opnieuw ingekwartierde Nederlandse troepen en gevangenen onder het Nederlands bewind.

Een deel van hen in het Tuchthuis van Vilvoorde dat gevangenen begeleiden. Het kasteel was ondertussen volledig ontmanteld. Het nieuwe Tuchthuis werd geopend in 1779, maar in 1871 al overgedragen aan het Ministerie van Oorlog. Het complex werd dan voor militaire doeleinden gebruikt.

Vilvoorde was enkele kazernes rijk, want na het inkwartieren bij de bur-

gers kregen de militairen andere inkwartier gebouwen.

Onder het Nederlands bewind vonden wij anderzijds, in ons land een plotse groei van het protestantisme, zo ook in Vilvoorde. De plaatselijke troepen telde toen ook protestanten en deze hadden hun aalmoezeniers. Door die aanwezigheid kreeg Vilvoorde een eerste protestantse gemeenschap met eigen gebedsruimte.

Maar deze gemeente verdween en de overgebleven gelovigen werden vanuit elders nog gevolgd (zie eerder beschreven)

De tweede keer dat er een duidelijke protestantse aanwezigheid zichtbaar wordt is het werk van de evangelisatie, binnen de driehoek Leuven, Mechelen, en Vilvoorde. Toch zou dit werk uiteindelijk gestimuleerd worden vanuit Brussel en in het bijzonder vanuit Laken. Dat is het werk van de stads- en landsevangelisatie (in Vlaamsch België). Ook de tijdelijke aanwezigheid van de Vlaamse Opleidingsschool heeft haar invloed in deze duidelijk getoond hier aanwezig van 1907 tot 1911.

Steeds blijven enkele families over. Zo wordt de derde periode in 1928 ingezet, wanneer de Methodisten hun werk in Vilvoorde aanvatten, wat in 1969 eindigt.

De laatste periode is het vervolg op de tweede (1969) en derde (1979) synodale fusies. Zo zijn alle presbytere-

ro-synodale gemeente één kerk - de Verenigde Protestantse Kerk in België - geworden!

Welke het kerkverband ook mag zijn voor een gemeente is de constante die het werk van de kerkenraad bepaalt, in het bijzonder het verzorgen van de erediensten en het zorgen voor een voorganger (predikant).

Kerkenraad is in dit alles verantwoordelijk voor de goede gang van zaken binnen de plaatselijke gemeente en bij haar uitstraling buiten de gemeenschap. De kerkenraad wordt wel bijgestaan door een Raad van Bestuur. Deze Raad geldt voor de burgerlijke overheid als wettelijk orgaan dat instaat voor de materiële goederen en die bij het beheren van de gelden rechtstreeks verantwoording moet afleggen bij de plaatselijke kerkelijke gemeenschap, bij het stadsbestuur (en lokale burgerlijke overheden) en via haar synode (V.P.K.B.) bij de provincie.

William Tyndale, de Engelstalige bijbelvertaler is hier een vast herdenkingspunt, met een monument en een museum.

Het monument dateert van 1913 en werd al eens verplaatst naar het huidige William Tyndale park.

Het museum gesticht 1986, bevindt zich na verhuis bij de William Tyndale - Silo gemeente (want zo heet onze gemeente sinds 1999).

Willy Willems

KLEURPLAAT



DE RING

Maandblad van de Protestantse Kerk (VPKB) aan de Noord- en Westring rond Brussel

VERSCHEIJNT MAANDELIJKS, BEHALVE IN AUGUSTUS
45^e JAARGANG - NUMMER 7 - MAART 2024



PB-PP|B-2/3471
BELGIE(N)-BELGIQUE

Erkenningnummer

P 602685

AFGIFTEKANTOOR:

1800 VILVOORDE 1

**PROTESTANTSE KERK
IN VILVOORDE**

WILLIAM TYNDALE - SILO
Parking, Rondeweg, 3 (b. 01)
1800 Vilvoorde
02 251 39 45
www.protestantsekerkvilvoorde.be

KERKDIENTEN
's Zondags om 10 uur,
gelijktijdig zondagsschool

Richtbijdrage voor 1 jaar De Ring: € 15,00

CONSULENT
Harry Synnaghel

SECRETARIAAT
secretariaat.wtskerk@gmail.com

GIFTEN EN BIJDAGEN
IBAN: BE53 0010 3654 7353
BIC: GEBABEBB
t.n.v. Protestantse Kerk WTS, Vilvoorde

Diaconie William Tyndale - Silo
BE64 0013 3849 8552

V.U.: Michel de Jonge,
Verbindingsstraat 50, 1800 Vilvoorde